



# NÖKKVI NYT

Nr. 2 - 34. årgang - august 2017

## JUBILÆUMSNUMMER



**Nökkvi 1977 - 2017**



## Indhold

Leder	3	Stafetten	13
40 års jubilæumsfestst	4	Børn og heste	15
Nökkvis første år	5	Ovalbane anno 1999	16
Nyt fra bestyrelsen	9	Jubilæumsstævne 5. august	17
Hvordan opstod Nökkvi	10	Velkommen i klubben	17
Tak til Nökkvis sponsorer	12	Kommende arrangementer	20

**Viborgvejens Auto**

**Bjarne Rasmussen**

Viborgvej 85  
Frederiks  
7470 Karup

**86 66 21 28**

[mail@viborgvejensauto.dk](mailto:mail@viborgvejensauto.dk)

### Bladudvalg:

Kjeld Flammild  
Tanja Knudsen  
Ruth Flammild  
Gertie Kryschanoffsky

### Kontakt Nökkvi Nyt:

Send en mail til redaktøren på  
[kjeld@flammild.dk](mailto:kjeld@flammild.dk) eller tag telefonisk  
kontakt til Kjeld Flammild på 91 33 56 81



## Nøkkvi 40 år

Her i efteråret kan Nøkkvi fejre 40 års jubilæum.

Vi kan synes det er mange år, men i forhold til medlemsorganisationer indenfor andre sports- og idrætsgrene er Nøkkvi stadig en årsunge.

Men årsungen har haft op- og nedture, har haft gode tider og tider med skænderier og uenigheder om linjen i klubben, har undervejs måttet sige farvel til gode folk, der ikke følte sig hjemme i Nøkkvi og goddag til andre, men klubben er trods alt kommet videre, hver gang.

Islandshesteridning blomstrede op i 1960'erne, da arbejdshestene efterhånden var faset helt ud og heste og ridning blev til en hobby.

Via daværende hestehandler i Kjellerup, Islands-entusiaster, privat-importører og begyndende avlere begyndte der at komme gang i både salg og ridning af de små islandske heste rundt omkring i det Midtjyske. Den lokale og dengang meget kendte hingst Blossi, (fra Nørager området) var faktisk under 130 i stang.

1960'erne var en brydningstid, hvor traditioner blev smidt på porten, således brød mange af de nye islandshesteryttere også med den typiske ridebeklædning og fandt T-shirts, islandske sweaters og gummistøvler frem.

Islandshesterytterne var en blandet flok dengang, som nu, men det var et DM for islandske heste ved Tjele i 1972, som lagde grunden til de mange kontakter på kryds og tværs i området. Disse kontakter blev formelt samlet i rideklubben Nøkkvi i 1977.

Nøkkvi blev "født" med to interessepoler: nemlig baneridning og naturridning – interesseområder, som gennem årene til tider er gået hånd i hånd og til andre tider har slået gevaldigt gnister – og endda ført til ærgerlige brud med medlemmer.

På utallige generalforsamlinger har vi diskuteret og sat spørgsmålstegn ved, hvem Nøkkvi er til for? Er Nøkkvi mest en klub for bane-folk/konkurrenceinteresserede? Er

Nøkkvi mest en klub for naturryttere? Er der overhovedet rum for os alle i Nøkkvi?

Efter 40 år kan det derfor være passende, at erkende, at disse interesseområder ikke er modsætninger, men hele essensen af den islandske hest!

Vores heste er så alsidige, at de kan begge dele!

De kan både gå på bane og i naturen, både gå konkurrencer og en afslappede hyggelse, både være med i undervisning/dygtiggørelse og i udforskning af terræn til lands, i vand og over spring.

De kan ride med børn, unge og gamle, modige mænd og forsigtige koner – og ofte er det de samme heste, du kan byde alle disse opgaver.

Vi ryttere, har som samlet flok, interesse i alle disse udfordringer.

Nøkkvi er klubben, som giver os mulighederne for at udfolde os med vores heste, indenfor alle felter.

Som medlemmer har vi alle sammen gode muligheder for at præge klubben, så udbudet af aktiviteter bliver, som vi gerne vil have det.

Kom med ideer, giv en hånd med ved arrangementet og glæd dig over endnu en god oplevelse sammen med andre islandsheste venner. Det er nemt og det er enkelt.

Vi har virkelig et utrolig alsidigt og spændende rideterræn i Nøkkvi-området, vi har mange, som kan guide kort eller lange, hurtige, moderate eller langsomme ture.

Vi har mange bane- og ridehus-muligheder, vi har undervisere og mulighed for at hente andre ind.

Vi har rytterstuer og spisesalen på Havredal, hvor vi kan samles til foredrag og teori.

Vi har alt, hvad vi skal bruge til at bringe fællesskabet gennem Nøkkvi de næste 40 år frem.

Stort tillykke til os alle sammen i Nøkkvi – og god læsning.

Vibeke Rask Grøn

(som har kendt Nøkkvi siden start og været aktiv medlem siden 1999)



# 40 ÅRS JUBILÆUMSFEST

Husk tilmelding seneste den 10. september 2017



# NÖKKVI 40 ÅR



## JUBILÆUMSFEST

23.  
September  
kl. 18:30

Velkomstdrink

3-retters menu

Levende musik

Almind Forsamlingshus  
Rindsholmvej 55  
8800 Viborg

Pris: 285 kr

Tilmelding via Sporti, senest den 10. september

## Nökkvis første år

*Nökkvis første formand Else Tams interviewet af Vibeke Rask Grøn.*

Tankerne om Nökkvi opstod på Velds Vestergård

-Det hele startede med, at vores datter, Charlotte (Tams, nu Skanborg) omkring 1970 blev sendt på rideferie i Stilling hos Rasmus Kå, som viste sig at have islandske heste.

Således begynder beretningen om Nökkvi tilblivelse.

Det hele startede nemlig nogle år inden nogen tænkte i klubbaner, forklarer Nökkvis første formand Else Tams, som på det tidspunkt selv var storheste-rytter og ikke kendte synderligt meget til islandske heste.

Men efter Charlottes rideferie i Stilling ville Else Tams' mor gerne forære sit barnebarn



den islandske hest, hun havde tilbragte ferien på ryggen af.

Således kan man sige, at IS1962258641 - Kólga frá Dýrfinnustöðum er hesten, som startede alt, og satte skub det, vi har haft sammen i Nökkvi gennem nu 40 år.

Familien Tams købte Velds Vestergård og fik naturligvis hurtigt afskaffet de store heste og indkøbt flere islandske til gengæld.

På et tidspunkt købte de også hingsten Gordon IS 869 fra Stora-Hofi, der i 1977 blev Danmarks højstkårede hingst med total: 8,02. -Det var andre tider. Dengang var der kun 25 avlsgodkendte islandske hingste i hele landet, fortæller Else Tams.

Det var dengang, at man holdt kurser og red konkurrencer på asfalterede veje, så man kunne høre hovslagene i tølt og pas og rette, når det ikke lød korrekt.

-Ja vi bandt også klude om f.eks venstre for- og bag-ben, så vi nemmere kunne se om passen lå helt, som den skulle, husker hun med et smil.

Da familien Tams var hingsteejer og Charlotte red konkurrencer på højt plan, kom kontakten hurtigt til det islandske heste-miljø omkring Marit og Gunnar Jonsson i Nordsjælland.

-I 1972 fik vi til opgave at lave DM for islandske heste på Tjele Gods. Det var her vi fandt ud af, at der faktisk var flere mennesker i vores område, der havde islandske heste. De kom jo myldrende som tilskuere. Vi begyndte at tale om at lave nogle fælles arrangementer: rideture, undervisning og stævner.

Else Tams fortæller, at hvis man ikke lige frem red derhen, hvor arrangementet skulle foregå dengang, havde man en vognmand med en lastbil til at køre rundt og hente hestene, som skulle deltage. Det var meget nemt.

I 1977 tog Else Tams initiativ til at danne en egentlig forening og blev således Nökkvi's første formand.

-Vi var omkring 50 medlemmer dengang og dækkede over et stort område helt oppe fra Nørager, ned omkring Vels til Langå og ud omkring Dollerup, hvor der også var begyndt at være flere og flere islandshesteryttere.

To gange om året, forår og efterår afholdt Nökkvi stævner på Vels Vestergårds ny-anlagte ovalbane, som holdt målene, skrånede korrekt på kortsiderne og havde et fantastisk underlag, husker Else Tams.

-Vores datter Charlotte var begyndt at ride

stævner mere seriøst, så ovalbanen havde vi også selv stor glæde af i det daglige. Nøkkvis første formand understreger, at hun kom fra storhesteverdenen og var fortaler for, at deltagerne kom i pæne ridebukser og jakker til stævner, og ikke bare i islandske sweaters og gummistøvler, som mange gjorde dengang.

-Det var der altid stor diskussion omkring, men jeg syntes nu det hørte sig til at se pæn ud i tøj.

Hun forklarer, at der faktisk meget hurtigt kom to fløje i Nøkkvi.

Den ene omkring Vels Vestergård og baneridning og konkurrencer og den anden omkring naturridningen først og fremmest i Dollerup Bakker.

-Vi havde hingst, som Charlotte red og selv om Gordon var virkelig velopdragen, var han ikke sådan at tage med ud på ture med madpakker og pauser og så videre. Vores interesser lå et andet sted, måske fordi vi havde den baggrund, vi havde.

Som helhed havde Nøkkvi trods diskussionerne, stor glæde af Else Tams engagement, fordi hun som formand også blev medlem af DI's bestyrelse i 1980'erne og fik trukket mange større arrangementer her til det midtjyske.

Udover en lang række fælles rideture fordelt over hele året og hele området og de to stævner forår og efterår, afholdt Nøkkvi også undervisningsweekender, kåringer og værkstedsaftner, hvor man f.eks syede i læder.

Else Tams blev selv uddannet dommer indenfor DI i den periode og var aktiv på det plan en række år.

I slutningen af 1970'erne begyndte Paul Rask at invitere til Kr. Himmelfartsridt i Dollerup – det der senere er blevet kronjuvelen indenfor Nøkkvis naturridningsarrangementer.

Mange gange deltog 60-70 heste og ryt-

tere fra nær og fjern.

Dagen startede altid med ridning i samlet flok fra Dollerup mølle gennem Dollerup og ud i bakkerne, hvor der blev afholdt terrænspringning inden selve orienteringsridtet, som snildt kunne være 30 kilometer langt, hvis man ellers red rigtigt frem til posterne.

Interessefløjene i Nøkkvi blev på den måde tydeligere og tydeligere i begyndelsen af 1980'erne.

I et Nøkkvi-Nyt fra 1994 står der:

"...I 1983 skete der lidt af en revolte i klubben, grundet den linje, som bestyrelsen hidtil havde lagt for klubbens aktiviteter. En linie, som en del af medlemmerne mente mere hørte hjemme inden for storheste ridning end inden for islandshestridning. På en ekstraordinær generalfors-



amling skete en udskiftning i bestyrelsen. 29. december 1983 blev den ny bestyrelse enig om, at klubben skulle prioritere naturridningsaktiviteterne på lige fod med ovalbaneridningen...."

-Som sagt var mine interesser et helt andet sted - så jo, jeg meldte mig ud på det tidspunkt og var med til at starte rideklub



NÖKKVI

# HorseLux

**Hestefoder af højeste kvalitet til en  
fornuftig pris**



**HorseLux**  
**Easy**



## **Fordele ved HorseLux Easy:**

- Havrefrit tilskudsfoder
- Lavt indhold af stivelse og sukker
- Velegnet til "Easy-keepers"
- Organisk bundet vitaminer og mineraler
- Fåes også som pelleteret foder
- Rig på Omega 3, 6 og 9
- Rigtig god pris



## **Miljøfoder**

[www.miljoefoder.dk](http://www.miljoefoder.dk)



ben Sleipnir, siger Else Tams, men peger samtidig på, at Nøkkvi også var levet geografisk stor og efterhånden spredte sig over et enormt område. Det var fornuftigt at dele os. Der var meget langt fra den ene ende af området til den anden og dengang havde vi jo ikke de samme muligheder for at fragte hestene rundt. I 1987 dør Else Tams' mand og Vels Vestergård blev sat til salg, og så skal vi helt frem til 1998 inden Nøkkvi igen får "egen" ovalbane, nu i Havredal. Når alt det så er sagt, så har Else Tams masser af rigtig gode minder om Nøkkvis

første år og alle de mange arrangementer, hun har været med til at sætte i søen og deltage i.

-Jeg glæder mig derfor meget til at deltage i Nøkkvis jubilæumsfest den 23. september og møde både nye og gamle medlemmer, understreger vores første formand, Else Tams.



**Her ses Else Tams til hest**





NÖKKVI



## HALD EGE HESTEPRAKSIS

Medlem af Danske Hestedyrlæger



Hestedyrlæge

**Frank Kastbjerg Pedersen**

*Fagdyrlæge i sygdomme hos heste  
og certificeret hestekiropraktor*

E-mail: [frank@haldegehestepraaksis.dk](mailto:frank@haldegehestepraaksis.dk)

**Telefon: 86 63 86 11**

Tidsbestilling og telefonkonsultation  
hverdage kl. 7-9.

## Mobilpay på SPORTI

På forespørgsel til SPORTI angående mobilpay er svaret:

Det er brugerne der ved en tilmelding på SPORTI kan vælge at betale deres tilmelding med MobilPay. Herefter indtaster de deres eget mobilnummer, hvorefter systemet opretter en betaling som sendes til vedkommendes MobilePay. Dernæst swiper de blot anmodningen og tilmeldingen og betalinger bliver gennemført.

## Nyt fra bestyrelsen

Til orientering for medlemmerne er Louise Sørensen, af arbejdsmæssige årsager, trådt ud af bestyrelsen. Marianne Lemming træder derfor som 2. suppleant ind.

Bestyrelsen har derefter konstitueret sig og Anette Andersen overtager herefter hvervet som kasserer samtidig med næstformands rollen.



## Hvordan opstod Nökkvi?

Da jeg tilfældig en dag talte med Jan Broch, spurgte han om vi var interesseret i alle de gamle blade som Nökkvi havde udgivet, og da jeg vidste at jeg skulle til at lave jubilæumsbladet, takkede jeg selvfølgelig ja.

Jeg har som redaktør af bladet, kigget lidt på de gamle numre, og det var lidt af en opgave. Jeg har ca. 100 blade som jeg har læst igennem, startende fra 3. årgang oktober 1986 og til februar 2007. Jeg har fundet mange interessante artikler, som jeg agter at gengive når pladsen i fremtidige bladene tillader det.

Da det er et jubilæumsblad denne gang, vil det for mange nok være interessant at vide "hvordan opstod Islandshesteklubben Nökkvi"? Da jeg ikke har været med i så mange år, var jeg så heldig at falde over en artikel, skrevet af Paul Rask, hvor han i 1994 fortæller om klubbens tilblivelse. Samme år var også 10 året for udgivelsen af klubbladet Nökkvi, som altså startede 7 år efter klubbens tilblivelse, og som altså har fortsat siden da, dog nu kun med 3 blade om året, hvor der tidligere var 4.

Nedenstående er "sakset" fra Nökkvi Nyt nr. 1, 11. årgang, februar 1994

- Islandshesteklubben "NÖKKVI" blev startet i 1977. I 1983 skete der lidt af en revolte i klubben, grundet den linie som bestyrelsen hidtil havde lagt for klubbens aktiviteter. En linie, som en del af medlemmerne mente mere hørte hjemme inden for storhesteridning end inden for islandshesteridning. Der måtte så en



NR. 1 • 11. ÅRG. • FEBRUAR 1994

LEDER:	2
KOMMENDE ARRANGEMENTER	4 - 5
SIDEN SIDST	5 - 8
NY FORSIDE	9
KINAEVALUERING	9 - 12
FEIF	12 - 15
PRÆMIER: TRØJER	15 - 16
OM FODRING	16 - 17
GODT AT VIDE	17 - 23
ISLANDSHESTE-KALENDER	24

ekstraordinær generalforsamling til, for at klubben ikke skulle afgang ved døden. På denne generalforsamling skete der så en udskiftning i bestyrelsen.

29. december 1983 afholdt så den ny bestyrelse sit første bestyrelsesmøde, og man blev enige om, at klubben skulle arbejde ud fra de principper, at naturridningsaktiviteterne skulle prioriteres på lige plan med ovalbaneridningen. Det er den linie, som stadig kendetegner klubbens aktiviteter omkring den islandske hest, og dette vil bestyrelsen også arbejde ud fra i 1994. (red..og som vi ser det i dag).

Kjeld Flammild  
Redaktør



# GIV HESTENE NOGET AT TYGGE PÅ



**Equisana Iceland, 15 kg**  
Müslfoder der er udviklet spe  
til islandske heste, som har et højt  
indhold af organiske mineraler og  
vitaminer, der styrker hud og pels.



**Iceland Stud, 15 kg**  
Tilskuds foder med lav daglig  
dosering til ride- eller islandske  
heste.

DLG Landbutik

Bommen 11, 8620 Kjellerup, Tlf 33 68 60 90

**dlg**  
Landbutik



## Tak til Nökkvis sponsorer

I dette Jubilæumsnummer er det også på sin plads at sende en hilsen og en stor tak til alle jer, der igennem årene har foræret os sponsorpræmier til vores stævner og arrangementer.

Selv om det måske for dig som giver er en lille ting du forærer os, betyder det meget for den enkelte rytter at blive anerkendt for sin indsats. For mange af os ligger der et stort forberedende arbejde forud for et stævne, en hubertus jagt eller Kristi Himmelfartsridtet. Vi nyder ridtet og tiden med vores heste, men det er dejligt med en flot ting at se på senere hen eller en nyttig ting, som endnu et minde om dagen.

I det først kommende Nökkvi Nyt efter et ar-

rangement, vil der være en liste med jer alle på, og hurtigst muligt også på vores hjemmeside [www.nökkvi.dk](http://www.nökkvi.dk), ligesom at I under stævner vil blive nævnt flere gange.

Tak for jeres tid og jeres gaver. Ingen nævnt ingen glemt, men I er alle yderst værdsatte.

Kære "Nökker" - husk at tjekke vores sponsorerlister og gør jeres indkøb hos dem, gensidig støtte er en fryd. Mange har også facebook sider, hvor de meget gerne vil have likes på eller følgere af.

Vi ses derude til flere dejlige arrangementer.

Med venlig hilsen  
Nökkvi bestyrelse



At have hest, indebærer et stort ansvar og at finde en dygtig og omhyggelig smed, er noget du som ejer og rytter skal prioriterer højt; sund hov, sund hest. En god dialog imellem dyrlæge, smed og dig som rytter, er alfa og omega for et godt team.

Facebook; DM Beslagsmedie



## Stafetten

*Af Ruth Flammild*

Da jeg har fået æren af at starte stafetten her i Nökkvi Nyt, vil jeg gerne fortælle lidt om hvordan jeg kom i gang med at ride.

Det hele startede ikke så længe før jeg fyldte 50 år! En dag kom Kisser, min veninde gennem 40 år, og sagde at nu skulle vi gå til ridning! ALDRIG sagde jeg. Jeg havde prøvet at sidde på min svigerindes store krikke mange år tidligere, og det var absolut slet ikke sjovt. Kisser rottede sig dog sammen med Hanne, en en anden god veninde, som sagde, at det kunne da være sjovt. Afsted det gik til Elmelund Rideskole, som Georgs sted hed dengang. For det første turde jeg slet ikke komme i nærheden af det enorme dyr, det var en nordbagge, for slet ikke at tale om at rense hove og lægge sadel på. Heldigvis var der mange søde mennesker der hjalp mig. For det andet anede jeg intet om hvad jeg skulle når jeg først sad på ryggen af hesten.

Vores ridelærer hed Bente og jeg tror ikke hun var klar over at jeg var nybegynder. En af de første ting jeg skulle gøre var at trave, men det gik slet ikke. Jeg røg af hesten og mens jeg lå og ømmede mig, fik jeg at vide at jeg skulle have flødeboller med næste gang. Jeg tror de fandt en god fidus de ridelærere, for jeg forsynede da holdet med flødeboller hele den sæson.

Bente havde en hjælpe træner som hed Tanja. Havde det ikke været for Tanja så var det blevet ved en enkelt sæson med levering af flødeboller. Tanja lovede at hun ville holde i tovet og "trække" rundt med mig til jeg følte mig tryk. Det gjorde hun i meget lang tid, men det endte dog med at jeg "red" rundt på krikken alene. Jeg tror ikke jeg lærte ret meget, for hesten kunne alle kommandoer, og når Bente sagde, så laver vi en parade, så gjorde hesten det inden jeg havde nået at tænke mig om! Jeg endte endda som deltager i et stævne, men selv om dommeren gav mig ekstra point fordi jeg red på den stædige nordbagge, opnåede jeg ingen placering!

Hvert år holder vi en søskende weekend i Kjelds familie. Kjelds ene søster bor på Djursland, og sjovt nok var hun kommet i tanke om, nu da jeg var blevet rytter, at vi skulle ride på islændere i den weekend. Det var med sommerfugle

i maven at vi begav os ud til Mette Logen på Vinkærgård. Jeg havde aldrig prøvet at ride i naturen før, men efter fem minutter på ryggen af en dejlig lille islænder, ude i de skønne mols bjerge, ja så var jeg solgt. Mine svigerinder griner dog stadig af mig, når de snakker om dengang guiden spurgte om vi var klar til en lille gallop. Jeg nåede lige at råbe NEJJJ, før hele flokken susede afsted. Det var en fantastisk tur. Jeg havde stadig ikke fået armene ned, da jeg fortalte Hanne og Kisser om min store oplevelse. For at overbevise dem om, at det var islændere vi skulle ride, satte vi, et par weekender senere, kursen mod Djursland. Hanne, som altid har været den beslutsomme type, købte ikke længe efter, to dejlige heste. Simlir og Killian. Der gik ikke lang tid, så flyttede Frida ind hos Kisser. Ja så måtte jeg jo også ud på jagt efter min egen hest. Det blev Sólfari. Der gik dog ikke lang tid før han blev en alt for stor mundfuld for mig. Det gode råd som jeg havde ignoreret, om at man som nybegynder aldrig skal købe en ung hest, holdt stik, og jeg måtte på jagt igen. Det er blevet til et dejligt bekendtskab med Nótt, som er en nu 20 år gammel dame med et sind og et tempo som passer til en 60 år gammel kone. Hun har været med mig med på mange skønne ture i Dollerup Bakker, og andre steder i landet.

Sólfari fik jeg dog ikke lov til at sælge, "han er da så søøød" sagde Kjeld, og skønt han var endnu mere nybegynder end jeg var, satte han sig på ryggen af hesten og de to er bedste venner i dag. Kjeld fik også lokket Kisser og Hannes mænd, Kjeld og Brian, med på hesteryg, og det er blevet til mange sjove og spændende oplevelser.

At Tanja for godt 13 år siden havde så meget tålmodighed med mig, er jeg utroligt taknemmelig for, det holdt mig nemlig på ryggen af hesten. Jeg har haft rigtig mange fantastiske oplevelser efter jeg lærte den islandske hest at kende, ikke mindst et par ture til Island for at ride i islænderens naturlige omgivelser.

Desuden har jeg lært en masse skønne mennesker at kende.

Jeg vil gerne give stafetten videre til: Inge Ramsing



NÖKKVI

# ISA

fra Oddholi  
IS2001186060



1. klasse hingst - 146 STG

9

for tölt

9

for galop

9

benkvalitet

Kåret som firegænger med total 8.10

Vandt sølv til DM ung rytter gædingakeppni 2013

Bedækningspris: 6000,- kr. alt inkl.  
(Ved maks. 6 ugers ophold)

Henvendelse:

**Ditte Staun**

Mail:

**dittestaun@hotmail.com**

Mobil:

**40242294**

Følg Isak og læs om rabat på Facebook

## Børn og heste

*Taget fra "Nökkvi Nyt nr. 2, 1984*

*Skrevet af nu afdøde Paul Rask*

Barnet skal vokse op med den unge hest. Heste er børnevenlige. Disse udtryk høres ret tit. Men bliver hesten nu også børnevenlig, når den vokser op sammen med et barn? Hvem opdrager hvem? Nogle familier biver måske presset af børnene til at købe en hest, de køber så en ung hest. Hesten bliver striglet og passet af børnene - med lidt opsyn fra forældrene, som måske ikke har så meget forstand på heste. Hesten får lov til at gøre mange ting. Børnene kan løfte benene og rense hove, men når så hesten ikke synes, det er sjovt længere, tager den benet. Børnene kan trække rundt med hesten, men engang i mellem vil hesten ikke gå, den vil hellere græsse lidt. Det får den så lov til. Alle hygger sig - ser det ud til.

Opdragelse eller hestens samvær med børnene ser ud til at gå godt. Der har selvfølgelig været nogle konflikter, hvor hesten ikke har villet gøre det, som børnene ville have den til. En dag vil den ikke ud af folden. En anden dag vender den rumpen imod dem, og det ser så ud til, at den vil sparke. Børnene bliver lidt forskrækkede. De begynder faktisk at blive lidt bange for hesten, og det er lige som om de ikke har så meget interesse for den mere. Hesten bliver solgt, skifter miljø og kommer ud blandt en større flok heste. Den får nogle skrammer, kan ikke rigtig indordne sig i flokken, der er store problemer. Når hesten skal hjem fra marken, vender den rumpen imod. Den har ikke respekt for mennesket. Smeden har meget besvær med at lægge sko på, hesten tager konstant benet. Under tilridningen stopper hesten op og er ikke til

at drive ud af stedet. Andre gange vender den rundt og vil løbe tilbage til stalden. Hesten vil kun rides fra stalden, der er andre ryttere med. Hesten er blevet hvad man kalder en "klæber"  
Hestens adfærd er ikke normal. Den har en masse uvaner, som er meget svære at rette op på, selv om dens miljø er ændret, og det mest alvorlige er, at disse uvaner kan blive hængende meget længe og måske blive til et handicap for hele livet. Hesten føler sig tryk, når den gør det, den har været vant til, og den vover ikke at lade være med det. Opdragelse af den unge hest hører til i hesteflokken. Mennesket bør ikke gribe ind, før hesten er gammel



**Paul Rask**

nok til tilridning og uddannelse, og hvor man så i uddannelsen og tilridningen af hesten benytter sig af hestens tidligere adfærd fra dens opdragelse i hesteflokken.



## Indvielse af Ovalbanen sep 1999

### SIDEN SIDST

#### INDVIELSE AF OVALBANEN

Lørdag d. 11. sep. blev vores nye ovalbane ved Havredal gl. skole indviet. Det var godt vejr, men det blæste lidt da Paul bød alle velkommen. Han sagde at selvom det ikke var lykkedes for NÖKKVI at skaffe nogle penge ved diverse fonde, var det alligevel lykkedes, i kraft af det gode samarbejde med Havredal gl skole, at få ovalbanen etableret til den planlagte tid. NÖKKVI havde givet 15.000 kr. af klubkassen, men det mente Paul var billigt for at få en bane etableret. Så klippede Paul og Ole Schmidt fra Havredal den røde snor over og banen var officielt indviet. Der var flere ryttere der straks skulle prøve den nye bane.

Sidst på formiddagen var der en tur rundt i skoven, hvor vi nød det gode vejr. Efter at have indtaget frokosten i teltet ved banen var der i løbet af eftermiddagen nogle små konkurrencer. Der var en kagekonkurrence, hvor bestyrelsen gjorde sig meget umage for at finde den rigtige vinder. Der skulle flere stykker til før det kunne afgøres. Der var 4-gængerstafet, hvor fire hold deltog; der var problemer med at få

givet stafetten videre inden for området så det kan godt være det skal trænes lidt mere til næste gang.

Ved øltøltten vandt Niels Jacobsen i fin stil. Han var den eneste der red med øl, og det kan være derfor han var specielt omhyggelig med ikke at spilde noget. Ved øltøltten viste det sig at det er nødvendigt med et hegn ved banen, da flere af rytterne var på vej over til teltet, og det gav derfor lidt ekstra spænding blandt publikum når hestene kom tøltene ud blandt dem. Så vi håber, at vi kan finde ud af at få lavet noget hegn.

Der var faktisk rigtig mange medlemmer med til indvielsen, og der var på et tidspunkt 25 heste i folden. Det var en meget hyggelig eftermiddag, hvor mange fik prøvet en tur på banen, kigget og snakket lidt.

Ole Schmidt bød os også velkommen til Havredal gl. Skole, og han var sikker på at vi nok skulle få et godt samarbejde.

Om aftenen var der en lille fest hos Paul.

Fl.

12

NÖKKVI NYT

## VILDT og RYTTERE

Jægerforbundets formand udtaler at der ikke er nogen dokumentation for at heste eller enkelt-ryttere skræmmer vildtet i naturen. Der er lavet forsøg med rådyr, hvor dyrene har fået indopereret chips, således at man på lang afstand kunne måle dyrenes puls. Under dette forsøg konstateredes det, at ryttere der passerede dyret på 40 m afstand ikke indvirkede på dyrets puls eller på dyrets normale adfærd. Samtidig ved jeg, at i Jægersborg Dyrehave bruger skytten hest for at komme tæt ind på dyrene. Danmarks Miljø Undersøgelsescenter på Kalø, som laver vildtundersøgelser hvorunder jagt også hører, har heller ingen dokumentation for at ryttere skræmmer vildtet.

Så jeg udfordrer jægere og skovejere til at fremkomme med dokumentation hvis de stadig mener at ryttere skræmmer vildtet.

Paul Rask





## Jubilæumsstævne 5. august 2017

På trods af at vejrguderne ikke var med stævnearrangørerne, lykkedes det alligevel at få afviklet et flot jubilæumsstævne den 5. august på Havredal-banen.

Knap 40 ekvipager havde tilmeldt sig, og alle klasser blev gennemført uden problemer og med højt humør og god sportsånd. Ved stævnets afslutning blev der delt rosetter ud samt mange fine præmier fra de sponsorer, der støttede klubben ved stævnet. Det skal de have mange tak for. Desværre var der ikke så mange Nökkvi-medlemmer der deltog, men de der var med, er alle med i kampen om klubmesterpointene.

Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til alle der bidrog til at det blev endnu et vellykket stævne.

Dagens Vindere

Spring - 40 cm Lonni Vandborg/Mimir fra Sandbjergvej

Spring 60 cm Charlotte Sandfeld Nielsen/ Fina-Gloa fra Jespersgaarde

Dressur AI4/AI3 Monica Nielsen Loke  
Dressur AL2/AI1 Louise Bruun Vötn fra Stald Hrima

3-gang Isabella Kuipers Lyftingur fra Nr. Tolstrup

4.5 senior Lene Gehlert Aóall fra Stald Klitgaard

4.5 junior Signe Dyrberg Loa fra Tørring Mark

4.3 Amanda Bjerregaard Ronja

4.2 Rakel Brattalid Tindskard Stormur fra Háholti

T.8 senior Annekarin Kristina Bisgaard Kristiansen Viktoria fra Stoubjerg

T.8 junior Isabella Kuipers Lyftingur fra Nr. Tolstrup

T.7 Lene Gehlert Aoall fra Stald Klitgaard

T.5 Lea Grønbæk Hrókur fra Austurási

T.3 Rakel Brattalid Tindskard Stormur fra Háholti

AA

## Velkommen i klubben.....

En af de ting som er gennemgående i de gamle blade og for så vidt også i de nye, er beretninger om forskellige ture som Nökkvi udvalg har arrangeret. Gennemgående for beretningerne er, at det mange gange er nye medlemmer som får til opgave at skrive om dem. Der er såmænd ikke noget revolutionerende i disse beretninger, men en ting har dog fæstnet sig, efter jeg har læst dem og det er den glæde nye medlemmer udtrykker ved at være med og med det samme føler sig meget velkommen i klubben. Det tror jeg faktisk ikke har ændret sig, jeg husker selv hvordan vi meget hurtigt blev en del af

klubben og fællesskabet og vi skulle også i starten skrive om turene, uden for øvrigt at kende nogen af dem som var med. Men det er vi så kommet til senere.

Kjeld Flammild  
Redaktør





## Stutteri Torsbjerg

Bent Melvej Nielsen  
Røverdalen 10  
8800 Viborg

4027 6566  
bmn50@mail.dk  
[www.stutteritorsbjerg.dk](http://www.stutteritorsbjerg.dk)  
[www.facebook.com/StutteriTorsbjerg](https://www.facebook.com/StutteriTorsbjerg)

- Opstaldning af ungheste. Hoppe- og hingsteflokke på store naturarealer i Dollerup Bakker
- Opstaldning af rideheste
- Salg af rideheste og ungheste
- Træning og undervisning
- Transport af heste





NØKKVI



# Gehlerts Køreskole

Se mere på

[www.pgehlert.dk](http://www.pgehlert.dk)

## Bestyrelsen

### Formand

Søren Møller  
Viborgvej 88  
7470 Karup  
Tlf. 21252658  
viborgvej88@gmail.com  
Baneudvalget/fondsudvalg

### Næstformand og kasserer:

Anette Andersen  
Bisballevej 50  
8800 Viborg  
anette-a@hotmail.dk  
Tlf. 24862012  
Hjemmeside

### Bestyrelsesmedlem:

Ruth Rützou Flammild  
Ravnsbjergvej 55  
8800 Viborg  
ruth@flammild.dk  
Tlf. 29922202  
Foredrag- og kursusudvalg  
Bladudvalg

### Bestyrelsesmedlem:

Malene Graversen  
Tlf.: 22 80 60 17  
m\_h\_graversen@hotmail.com  
Tlf. 22 80 60 17  
Stævne- og aktivitetsudvalg

### Bestyrelsesmedlem

Lene Gehlert  
Dollerupvej 79  
8800 Viborg  
lene.gehlert@gmail.com  
Tlf. 51488614  
Stævne- Børne- og ungeudvalg

### Bestyrelsesmedlem:

Lars Jensen  
Lysgårdvej 48  
7470 Karup  
Tlf.: 86 66 13 47  
drevshoejgaard@live.dk  
Seniorudvalg

### Bestyrelsesmedlem:

Marianne Lemming  
Karupvej 27  
7442 Engesvang  
Tlf.: 23 39 41 46  
marianne.ahm@hotmail.com

### Redaktør Nøkkvi Nyt:

Kjeld Flammild  
Ravnsbjergvej 55  
8800 Viborg  
Tlf. 91335681  
kjeld@flammild.dk





## Kommende arrangementer

### September

- 2-3. september Upcomming bitches
- 9. september Jubilæums hygge- og aktivitetsdag for alle
- 23. September Jubilæumsfest i Almind

### Oktober

- 2. oktober Bestyrelsesmøde
- 23. oktober Deadline Nökkvi Nyt

### November

- 5. November Hubertusjagt
- 17. November Bestyrelsesmøde
- 18. November Jule-hygge stævne for gamle og unge nisser

### December

- 2. december Generalforsamling/julefrokost
- 28. december Juletur

Englyst-Rideudstyr.dk

**Kom til  
sadelprøvning  
d. 8/9  
fra kl 15.30**

Tilmelding  
skal ske på 41274550

Englyst Rideudstyr  
Åstien 10. Karup.  
41274550

**Rabatkupon  
Spar 10%  
på dit  
næste køb**

Ved forevisning af  
denne bon

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer og sadler

Annonce, hel side: 500,00 kr.

Annonce, halv side: 300,00 kr.

Annonce, kvart side: 200,00 kr.

Henvendelse vedr. annoncer kan sendes til noekkvi@hotmail.com