



# NÖKKVI NYT

Nr. 2 - 36. årgang - juni 2019



## Indhold

Leder	3	Ridekursus med Freija Thy	10
Farvel til Vibeke Grøn Rask	4	Wold Championship 2021	13
Succesfuld Økodag Havredal	5	Fra storhest til islænder	14
Terræntur i Finderup	6	“Mit hesteliv” Bent Melvej	15
Tak til bestyrelsen	8	Sommer er lig med føl ....	17
Drive-in kursus med Doro	9	Nökkvis 20 års bane jubilæum	18
		Det vilde vesten	20

### *Kællingetur 2018*



#### **Bladudvalg:**

Kjeld Flammild  
 Tanja Knudsen  
 Helena Stoltze  
 Gertie Kryshanoffsky

#### **Kontakt Nökkvi Nyt:**

Send en mail til redaktøren på  
[kjeld@flammild.dk](mailto:kjeld@flammild.dk) eller tag telefonisk  
 kontakt til Kjeld Flammild på 91 33 56 81



## Leder

Som alle sikkert ved så er vores klubhus fær-digbygget. Indvielsen af huset blev holdt den 9. maj 2019, hvor der blev serveret grillmad. Det har været en lang proces, som egentlig startede ved generalforsamlingen i 2014, hvor der for første gang blev lagt forslag frem om et klubhus. Ved den ekstraordinære general-forsamling i 2016, blev det endeligt vedtaget at der skulle arbejdes på at få planerne ført ud i livet. Det er så siden gået slag i slag med at søge fonde m.v., der har været forskellige



fundraisere ved roret, som alle har kunne hive penge hjem til projektet. Det seneste tilskud var fra Viborg kommune, som sponserede de sidste 235.000,- Projektet i sig selv har kostet ca. 645.000,- heraf fik vi Lokale og Anlægs-fonden (LOA) midler for 180.000,- og Lokal Aktions Grupper (LAG) fik vi 206.500,- Der har været en del frivilligt arbejde, bl.a. er alle beklædningsbrædderne malet af medlemmerne. Vi havde budgetteret med op til 300 timers frivilligt arbejde, hvilket vi til fulde har nået, plus lidt mere, idet både bestyr-

elsesmøder, møder med bygherre, fundra-sing maling m.v. tæller med på den konto. Vi har nu fået et klubhus som kan benyttes af medlemmerne, som det passer dem, vi mangler dog endnu at få opsat regler for brug og rengøring m.v.

For bestyrelsens vedkommende er projektet endnu ikke er helt færdigt, da der stadig er regnskaber, afregninger med fonde m.v. der skal på plads.

Tak til alle der har støttet op om dette pro-jekt, lad os håbe vi vil have huset i mange år fremover.

Nu mangler vi bare at få banen renoveret, men det arbejdes der også på ved ansøg-inger til diverse fonde. Desværre kunne det ikke nås inden jubilæumsstævnet den 31. au-gust 2019.

Desværre sker det at vi mister medlemmer, men hvis vi mister medlemmer, plejer det som regel at være fordi de ikke mere ønsker at være medlem af Nøkkvi og det kan der så være mange grunde til. Men det sker jo des-værre også at selv aktive medlemmer falder bort. Vibeke Rask Grøn, Dollerup, døde kort før pinse den 8. juni efter en hjerneblødning, 62 år gammel. Hun blev bisat fra Dollerup Kirke den 14. juni, hvor en del af Nøkkvi og andre lokale ryttere, fulgte rustvognen med kisten fra Dollerup kirke til Ravnsbjerg. Gertie har lavet en omtale af hestefolkets sidste farvel andet sted i bladet.

Æret være Vibekes minde.

Søren Møller.







## Farvel til Vibeke Rask Grøn

Det var en trist besked, der mødte os i pinsen.

Vibeke Rask Grøn var afgået ved døden i en alder af 62 år. Det var meningsløst at et aktivt menneske, som hende, var faldet bort.

Sidsel Autrup tog initiativ til at Nøkkvi ryttere kunne følge Vibeke på vej på hendes sidste rejse med et opslag på FB.

Vi var 17 ryttere, der mødtes ved Bystævnet i Røverdalen. Der var truffet aftaler, så vi kunne vente oppe ved kirken og følge efter rustvognen, når den kørte fra kirken efter den kirkelige handling. Rustvognen kørte så tilpas, at vi kunne følge efter i skridt i to-er kolonne. Det forløb pænt og værdigt.



derop og nåede heldigvis at høre de sidste to taler, der indeholdt de minder og anekdoter,



som er så vigtige ved en mindesammenkomst. Det er dem, der bringer os videre i livet. Jeg synes, at vi fik givet Vibeke et godt farvel. Vi red i solskin og tørvejlr og da der var mindesammenkomst øsregnede det og buldrede og bragede. Der kom en bemærkning om, at Vibeke allerede var aktiv i himlen.

Ære være Vibekes minde.

Gertie Kryschanoffsky

Det var en stærk oplevelse at ride igennem et "samfund" i sorg. Flagene var på halv og de, der ikke var i kirken, viste deres respekt, da rustvognen og følget passerede.

På toppen af Ravnsbjerg var der et kort holdt, hvor vi linede op. Man kunne så vælge at følge efter i ridesporet eller blive på parkeringspladsen. De fleste fulgte nu efter og kom så tilbage til parkeringspladsen, hvorefter vi red samlet tilbage.

Der var mindesammenkomst i Ravnsbjerghus. Mette og jeg læssede vores heste og kørte







NØKKVI

## Endnu en succesfuld Økodag på Havredal

14. april 2019, var der igen bud efter Nøkkernes islændere og shetlændere. Der blev brug for både de store og de små heste. Især Shetlænderne var eftertragtede af de helt små børn.





NÖKKVI

## Terræntur i Finderup øvelsesområde

Den sidste dag i påsken startede igen med sol og pragtfuld temperatur, ligesom den øvrige del af påsken.

Vi mødtes på græsparkeringen ved Krogs-gård – Holstebrovej 183B. Deltagere der fremmødte var Gitte, Marianne L., Lars.

Henrik, Joan og Jan B. Henrik gav os en kort briefing om området, som han kender som sin egen bukselomme, og vi aftalte tempoet for turen.

Vi startede ud i et roligt tempo og kom frem til en jernbro over en bæk, beregnet til kampvogne. Det var en lidt speciel bro, konstrueret ligesom en kørerampe, med hul i midten. Den skulle vi selvfølgelig prøve at forcere med alle hestene. Det gav absolut ikke anledning til problemer; hestene skulle lige snuse til "udyret" og så gik alle bare over og bagefter straks tilbage igen; yes!

Efter broen bevægede vi os ud i de mange kampvognsspor. Det var lidt tungt for hestene, men det virkede som om de var i god form. Mange skridtpassager i de værst opkørte spor, lidt galop op ad stigningerne hvor det kunne lade sig gøre.

Der er en fantastisk natur i området, mange søer, hvor fuglelivet blomstrede. Svaner, som var klar til at yngle og bramgæs på ophold, inden de skulle videre nordover.

På turen aflagde besøg i Tovby (træning-

sområde for nærkamp i et byområde m.v.). Her havde vi egentlig regnet med at "kroen" var åben, men nej der var ingen betjening.

Vi holdt dog en kort pause her, trænede lidt spring over bomme og andre forhindringer for dem der havde lyst.

Der foregår en del i området, vi så hunde under træning, ryttere på araberheste under træning til langdistanceridning. Og for folk med lyst til forhindringsløb, så forefindes der også en sådan bane.

På et tidspunkt insisterede Lars på at han ville vise os Paradiset. Det var lidt svært at få øje på denne. Den bestod af lidt græs (godt for hestene) og en sø. Vi holdt en kort pause her.

Tempoet på turen var generelt moderat i enten skridt, tølt og trav. Galopperne blev aftalt inden vi startede.

For dem der havde lyst til en hurtigere og længere galop, blev det en mulighed som afslutning på ruten.

Tilbage ved trailerne fik hesten lov til græsse og vi nød vores medbragte frokost.

Jeg vil gerne opfordre flere til at deltage næste gang der er en mulighed for at deltage.

Med venlig Hilsen  
Jan Broch





# HorseLux

KEEP IT SIMPLE



**Gehlerts Køreskole**

**Se mere på**

**[www.pgehlert.dk](http://www.pgehlert.dk)**





## Tak til bestyrelsen og alle de andre aktive Nökker

Af Mette Helberg



En gang i mellem kommer vi alle til at glemme det lille ord tak. Jeg gør i hvert fald. Måske ser jeg ikke lige dem jeg egentlig godt vil sige tak til, eller jeg ved egentlig ikke, hvem det er der har gjort

det jeg gerne vil sige tak for?

Men jeg glæder mig i hvert fald over at være medlem af en klub, hvor så mange yder så stort et stykke arbejde. Der er blevet opført et fantastisk klubhus, hvor Nökkvi har bidraget med mange frivillige timer. Bestyrelse og udvalg fik skaffet pengene og har tilset byggeriet, og de er stadig aktive i forhold til den sidste finish. Forskellige medlemmer malede rigtig mange meter svenskrøde brædder. Vores klubkalender er fuld af interessante arrangementer, så mange, at jeg ikke kan nå dem alle, men jeg vælger så det, der interesserer mig mest. Så hermed TAK til de skønne aktive mennesker, jeg ikke altid får det sagt direkte til - i er med til at give mig et fantastisk hesteliv!





## Drive-in kursus med Doro Schlesinger

Drive-in undervisningen med Doro er både for dig, der lige skal have formen pudset helt af inden Nökkvi stævnet ugen efter – og dig som

Undervisningen foregår på Nökkvis 200 m. ovalbane i Havredal, og det er eneundervisning i 40 minutter. Vi starter kl. 15.00.



Pris kr. 275 for Nökkvi medlemmer  
For ikke Nökkvimedlemmer er prisen kr. 325  
Der skal være minimum 4 deltagere for at kurset gennemføres, og max. 9 ryttere.  
Tilmelding via Sporti  
Sidste tilmelding er 25.07.19.

Kontaktperson: Mette Helberg,  
mette.b.helberg@gmail.com, tlf. 42 75 76 20

gerne vil have fif til den gode grundridning af din hest. Har du et specifikt fokusområde med din hest, hjælper Doro også gerne med det.

Mødested/startsted  
Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J





## Ridekursus med Freija Thye



Lørdag den 28. september 2019, 9-16

Freija Thye er højt uddannet i det tyske is-lænderforbund, har arbejdet i Island og repræsenteret Tyskland ved VM. Hun har altså en solid baggrund for at undervise is-landshesteryttere.

Alle ryttere er velkomne på kurset, og da Freija har stor erfaring med at undervise ryttere på alle niveauer, får alle helt sikkert no-

get med herfra!

Vi rider 2 og 2 i en halv time formiddag og igen om eftermiddagen.

Kurset afholdes på Nökkvi banen i Havredal og der er mulighed for at opstille fold ved siden af banen – hegnsmateriale og vands-pand skal selv medbringes.

Der er ikke strøm til rådighed, og klatter skal fjernes inden du tager hjem, og det er gratis!

Deltagerpris for Nökkvi medlemmer: kr. 600  
Er du ikke medlem af Nökkvi er prisen: kr. 675  
Det er muligt at tilkøbe sandwich + soda-vand til frokosten – kr. 50.

Der skal være minimum 10 deltagere for at kurset gennemføres.

Tilmelding via Sporti

Sidste tilmelding er 25.07.19.

Kontaktperson: Mette Helberg,  
mette.b.helberg@gmail.com, tlf. 42 75 76 20  
Mødested/startsted

Adresse: Ulvedalsvej 34, 7470 Karup J

### Med Danmarks officielle 112 app

kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere. 112 app'en er gratis. App'en kan hentes fra både google play, app store og windows phone store.







# GIV HESTENE NOGET AT TYGGE PÅ



**Equisana Iceland, 15 kg**  
Müslfoder der er udviklet spe  
til islandske heste, som har et højt  
indhold af organiske mineraler og  
vitaminer, der styrker hud og pels.



**Iceland Stud, 15 kg**  
Tilskuds foder med lav daglig  
dosering til ride- eller islandske  
heste.

DLG Landbutik

Bommen 11, 8620 Kjellerup, Tlf 33 68 60 90

**dlg**  
Landbutik



NÖKKVI

# En nøgleroman

## Gavstrik - Knit Lit

För mig, är "knit lit" inte bara en liten berättelse men också stickning, svenska språket och litteratur. För många år sen sade en professor vid University of Texas att svenska är ganska lätt att lära sig. Jag började ta lexioner and tyckte om språket. Samtidigt, tack vare Elizabeth Zimmermann (Schoolhouse Press), fick jag tag i några böcker om stickning på svenska. Det var roligt att läsa om stickningens historia och att sticka på svenska.

Det blev lättare för mig att läsa svenska men det fanns ingen att prata med. Snart var det dags att resa till Sverige och ta en sommarkurs. Studerande kom från bland annat USA, Australien, Finland, England. En liten grupp bildades. Vi studerade tillsammans, spelade kort och stickade. På lördagarna handlade vi och de bästa affärerna för oss var Hemsalöjens affärer i Uppsala och Stockholm. Vi köpte garn och beskrivningar och talade med expediterna på vår "baby" svenska. Ju mer vi köpte desto bättre tyckte de vår svenska var.

En kvinna i vår grup gjorde en veckoslutsresa till Falun och kom tillbaka med en ny bok om tvååndsstickat. Vi hade ingen aning om tekniken men det lät som något spännande. Vi grubblade över ord som inte fanns i ordboken och över ett helt anorlunda sätt att sticka.

Sommaren tog slut och vi reste hem - alla med förbättrade skickligheter i språket och stickning. Spåren från sommaren sitter i ännu. Säsamningom började jag att läsa svenska på universitetet och senare skrev jag en doktorsavhandling om George Eliot och Fredrika Bremer. I varje kapitel analyserade jag en scen om stickning i deras böcker. Det var roligt för mig men också en väg in i texten för att förklara och diskutera kvinnors liv under artonhundratalet. Spåren från den första sommaren i Sverige ledde också till gamla och nya vänner. Jag träffade Anne-Maj Ling, Elsebeth Lavold och Vivian Hexbro och översätter numera deras böcker till engelska. Jag gav en föreläsning om skandinaviska fär under World Congress on Coloured Sheep i Australien och återknöt kontakten

med en av deltagarna i språkkursen under min första sommar i Uppsala. Jag har deltagit i kurser arrangerade av Hemsalöjden på deras kursgård Sätergläntan och varje sommar deltar jag i de nordiska sticksymposierna med Gavstrik som medarrangör. Som den enda medlemmen i nya världen och enstaka medarbetare i tidskriften fick jag titeln "utrikeskorrespondent" till Föreningen Gutefåret. Under många trevliga år har "knit lit" blivit litteratur om stickning, skönlitteratur och kvinnolitteratur. Det spelar ingen roll om det var stickning eller språk som kom först. Alla tre - stickning, språk och litteratur - gör tillsammans min värld rikare och fylld av glädje och vänner.

**Carol Huebscher Rboades**  
Texas USA  
rboades@io.com

## Store forventninger - eller forandringens glæder

Mit barnebarn Mathias på 7 år kom på sommerferie. Som altid er det første, han gør, at finde min 8 meter lange søslange frem. Den er herligt legetøj på græsplænen. Måske blev han inspireret, og han spørger:

"Mormor, vil du ikke godt lære mig at strikke?" Om aftenen hører jeg, han i telefonen til sin far siger: "Jeg skal (han undlod til at) lære at strikke. Jeg strikker nok et par strømper til dig!"

Vi slog næste dag 15 m. op med grønt bomuldsgarn, og der var enighed om, at det skulle være et halstørklæde til barnet. Mathias forstod ret hurtigt, hvorledes pinden skulle ind i masken og garnet skulle trækkes igennem, men især pegefingeren ville ikke rigtig være med. Arbejdet skred dog fremad - der skulle også spilles fodbold - kravles i træer - leges med vand - spilles kort, så mormor opbevarede strikketøjet forsvarligt, så der kun blev strikket, når vi sad sammen. Ferieugen gik hurtigt, og lige før afrejsen lukkede mormor maskerne af, så strikkearbejdet kunne komme med hjem.

Mathias var særdeles stolt over den kvadratiske vaskelud, som skulle med hjem til bamsel!



## Her er en lille historie fra en togtur fra Bjergby nord for Hjørring.

Jeg kom til at sidde ved siden af en dame, der strikkede på en trøje med springende små heste. Jeg udtrykte min beundring og hun svarede, at opskriften var i Tølt - blad for Islandske hesteejere. Da jeg kom til min datter i Bjerringbro, bad jeg om Tølt - vistnok nr. 4. "Hvad skal du med det?" men da hun så opskrifterne, sagde hun: "Den opskrift bestiller jeg og så skal jeg have den første trøje."

O.K. Jeg strikkede den, men tog ikke højde for, at hun havde lidt kraftige overarme (som dyr læge).

Jeg gik i gang med en ny trøje lidt større. Imidlertid var min ældste datter lidt ked af det - de har også Islændere - og så ville jeg glæde hende - hun kunne så få en lille ting senere, når hun havde fødselsdag midt i Juni.

Da jeg kom ud på gården og gav Lena trøjen, kom netop hendes datter på besøg - jeg forklarede det med størrelsen og pigen sagde: "Du må strikke en til mig, så er det en klubtrøje."

Det gjorde jeg så.

Men så kom min svigerson. "Hører jeg ikke også til klubben?" og så måtte jeg i gang med en ny trøje. Imidlertid kom jeg så på den ide, at min svigerson i Bjerringbro havde haft fødselsdag i Januar. Han måtte da også have en trøje (der måtte lægges masker til alle steder, han er stor og høj). Nå, alle fik deres trøjer og jeg fik lidt ondt af al den strikken. Endnu engang kørte jeg i tog og denne gang mødte jeg så Mona og snakkesalig, som jeg er, kom vi i god snak. Jeg viste billedet af mine børn med trøjer og jeg fik nye opskrifter, - denne gang på spændende sokker og Mona sendte mig meget mere, Gavstrik m.m. Vi mødtes d. 28. Juni. 2003 i toget fra Langå.

Jeg må lige tilføje, at en søsterdatter blev 60 år d. 28-5-04. Til hende fik jeg strikket endnu en trøje og da hun pakkede den ud, sagde hun: "Nej, Moster, - nu hører jeg altså også til klubben."

Birgit Kjærulff.

Hjortis Kryschbauoffskey



## World Championships for Icelandic Horses 2021

World Championships for Icelandic Horses 2021.

World Championships 2021 in Herning

The World Championships 2021 will take place in Herning (DK). Herning hosted the World Championships 2003 and 2015 as well. The venue is regarded by many as Europe's best location for a major international horse event like the World Championships.

sendelse af marketingsmateriale op til VM og red på Menja fra Busbjerg på 2 dele af Vesterhavsridtet, der var stafetridtet fra Hirtshals ned mod Herning.

Det var en oplevelse at ride ind mod Herning og fantastisk at ride ind til Herning Torv til et åbningsarrangement sammen med 50 andre stafetryttere.

Jeg har fået venner fra ind- og udland via min deltagelse i VM2015 og jeg har fornøjelse af at følge deres færden og oplevelser.



For 2 år siden skulle VM-stafetten fra Herning til VM2017 i Holland.

Jeg var endnu engang med på stafetridt på Menja fra Busbjerg, der nu var blevet 25 år. Jeg var glad for at være med da vi startede fra Boxen i Herning den 9. april 2017. Alle betænkeligheder om dårligt vejr blev gjort til skamme de første dage, hvor vejret var flot. Jeg red med de første 3 dage, hvor vi red 80 km.

Igen var det en oplevelse at være med og gav nye bekendtskaber. Der var mange pudsige situationer og sjove ansigtsudtryk, når vi fortalte, at vi var på vej til Holland.

Op til VM2021 for islandske heste bliver der helt sikkert mange forskelligartede opgaver, der skal løses.

Jeg havde stor glæde af at være frivillig og satser på at give en hånd med igen til VM2021 og kan kun op-

fordre andre til det samme.

Menja er så småt ved at gå på pension, men måske er Silfur Hans fra Fløjgaard klar til en mindre tur.

Gertie Kryschanoffsky

Det er det officielle opslag om VM2021 for islandske heste. Det ligger bare 2 år frem i tiden.

Det er ikke til at forstå, at det er 4 år siden, at der blev afholdt VM2015 for islandske heste i Herning.

Jeg deltog med praktisk arbejde med ud-





NÖKKVI

## Fra storhesterytter til islænderrytter

Jeg hedder Mette Suhl og er 47 år og bor mellem Bjerringbro og Viborg tæt på Vindum Skov.

Her har min mand Carsten og jeg skabt vores eget miniput islændersted – min interesse for heste ligger helt tilbage fra barnsben.

Jeg er opvokset på en rigtig bondegård med køer udenfor Skive, og fik allerede min første pony Laban da jeg var 6 år gammel. Siden da har jeg altid haft heste på nær lige en pause på 4 år. Jeg fik på et tidspunkt nok af at være storhesterytter. Jeg havde i mange år varmblodsheste som kunne få en grankogle til at ligne en luftballon – som I jo nok kan tænke jer var så farlig at man enten hoppede til siden, løb løbsk eller andre ubehagelige ting. I 2015 stiftede jeg første gang bekendtskab med islænderen da vi en overgang boede i Ebeltoft. I Krakær fik jeg part på Trausti – en rød og meget sød vallak som tog mig med på en masse tøvte oplevelser i Mols Bjerge. Senere - i 2017 besluttede jeg at nu var tiden inden til at få min egen uldtot og jagten satte ind. Jeg oprettede en købsannonce og fik mange henvendelser, men det skulle vise sig at den første hest jeg prøvede også blev min soulmate. Moldi var dengang 8 år og boede udenfor Løgstør. Han havde i sit korte liv oplevet utrolig meget. Så selv om jeg havde et ufravigeligt krav på at skulle have en erfaren hest på over 10 år så endte jeg alligevel efter uendelig mange besøg at købe ham. Og det har jeg aldrig fortrudt et sekund selv om han grisepasser det meste af tiden når det faktisk skulle være det der tøvte. Men han har så mange kvaliteter at det i sig selv opvejer at han ikke lige kan den gangart som de fleste køber sig til. Vi arbejder dog stadig på at finde en rentaktet tøvte frem – den er der – og det skal nok lykkes en dag.

I forbindelse med at jeg fik Moldi blev jeg også medlem af Nökkvi og deltager jævnligt i de naturskønne ture ud i det blå. Det er en fantastisk klub med et godt sammenhold og med mange frivillige som gør et stort stykke

arbejde. Så tak for det.

Efter at have været haft Moldi opstaldet 1 år ude i byen plagede jeg min mand for at lave vores lille og ikke særligt hesteegnede ejendom om til heste ejendom. Han fik bygget en løsdrift/stald og lavet to folde som nu er blevet til tre. Selv om vi kun har 1,7 hektar hvoraf det meste er skov, mose og park – så er stedet her endt med at blive helt fortryllende. Også selv om tilkørselsforholdene til ejendommen er lidt trægt og man nogle gange skal tænke kreativt når man skal køre møg væk eller hente hø hjem – så er det alle strabadserne værd at have hestene hjemme. Men én hest blev jo til to. Nu Moldi skulle flytte hjem så skulle der jo indkøbes noget selskab.

Carsten og jeg talte frem og tilbage om hvilken type nummer to skulle være. Skulle vi købe en ridehest til ham, eller en unghest som jeg selv kunne gå og præge og tilride når tid er. Det endte med Barón på 3 år – planen er så at når han er tilredet og gangsat om nogle år så skal Carsten overtage Moldi som sin ridehest. Carsten skal jo også lige nå at lære at ride – så vi kikker lige nu på steder hvor man kan få noget rideundervisning. Barón er en smuk sortblak vallak som jeg forelskede mig i ved første øjekast. At han så ud over at være smuk også er utrolig tilidsfuld og lærenem det er bare et kæmpe plus. Nogle gange skal man følge sin første indskydelse, købe den første og bedste – og det gjorde jeg.

Han tjolter marken tyndt, så jeg håber naturligvis at jeg får den fedeste rideoplevelse med ham når vi kommer så langt om nogle år.

Summa summarum – jeg kommer aldrig til at hverken eje eller ride andet end islændere – og det må være den ultimative drøm for mange at have hestene gående hjemme på gården – og for mig, er drømmen endelig gået i opfyldelse.



NÖKKVI

## Mit hesteliv

*STAFETTEN fortsat af Bent Melvej*  
**Hesteliv i Barndommens Land**  
Hesteliv II

I 1970 Flyttede min familie til Hjerminde lidt nord for Bjerringbro i et nyt hus. I den lille landsbyskole var der en lærer, der hed Bodil Fryd, hun havde heste (store heste) og hun var en meget lille kvinde. Det var det første hestemenneske jeg mødte, der havde et andet forhold til heste end en praktisk arbejdsrelation, men en ride/hobby-relation, hvor hesterelationen blev værdisat på en anden måde. Hun snakkede (hviskede meget) meget med sine heste, og brugte konkrete faste ord og lyde i signalindlæring og grunddressur, det var fascinerende og sjovt, samtidigt med at jeg ind imellem synes det var en lidt feminin og blød tilgang .....for en 16 årig stor pubertets "mand".

Det var varmt at opleve et menneske med en stor passion for relationen mellem dyr og menneske, hun stod ikke tilbage for Marianne Florman i sin kommunikation og hvordan hun arbejdede og red på sine heste og hvor meget (denne lille kvinde) hun forlangte eller ikke forlangte af sine heste. Hun var også et fantastisk billede af og et eksempel på, et menneske som ind imellem havde det svært med mange sider af livet (arbejdslivet), men som blomstrede sammen med hestene. Det var nemmere at opdrage/danne gode heste end at takle de umulige unger i skolen.

Bodil fryd fik senere Islandske heste og havde sammen med Torben en avlshoppe, som med en af de første avlshingste i Danmark, Sokki avlede flere gode afkom bl. andet Djakni fra Fruegård som Bodil blev dansk mester i 4.1 og T.1. og dansk mester i Kür, jeg tror nok det var i 1988. Så denne lille Kvinde som grundlæggende arbejdede med dressur satte alle til vægs på en vallak

hun selv havde avlet, som hun elskede og som hun "snakkede" med.

I 1972 fik jeg kørekort og min første motorcykel og drømte at køre ud i verden og se og opleve. Så da jeg færdig med gymnasiet (mat/fys) pakkede jeg og en kammerat vores motorcykler, købte 1 meter spegepølse og kørte ned i Europa. Vi plukkede vindruer, lærte at snakke fransk, spise ost, drikke rødvin, vi fik skæg og blev forelskede. I det sydlige Frankrig fik jeg en ny stor hesteoplevelse i Camarguedeltaet syd for byen Arles i Sydfrankrig mellem de to arme af Rhône-floden, Grand Rhône og Petit Rhône, der udmunder i Middelhavet. Området er dels sump, dels marskland og er Vesteuropas største floddelta. Området er et beskyttet naturområde. Der lever der store hesteflokke ude i deltaet, dels afgræsser de selvfølgelig store enge, det er opvækst område for Camarqueheste. Det er varmlodshest (Pony) med stangmål som minder om den moderne islænder, gråskimmel eller hvidskimmel.

(Selv om Camargue hestens bygning ikke lever op til vor tids ideal om en moderne ridehest, er det en umådelig holdbar, udholdende og intelligent race. Hovedet er ofte groft med et venligt og intelligent udtryk. Halsen er kort og kraftig. Skulderen ofte stejl, hvilket også er en af årsagerne til racens specielle trav, og krydset ofte afskydende med en lavt ansat hale. Bagparten er muskuløs og benene stærke med god knoglebygning. Hovene, der er sunde og stærke, behøver sjældent skoning. Man og hale har kraftig hårvækst. Camargue hesten er desuden kendetegnet ved frie og energiske gangarter i skridt og galop, mens traven sjældent benyttes.(er der noget i denne eksteriør beskrivelse der minder om en anden robusthest)

Fortsættes på side 16



## Mit hesteliv fortsat

### Historie

Racen, der gennem tiden har opnået den romantiske betegnelse som "Havets Heste", stammer fra Rhônedeltaet ved Marseille i Sydfrankrig. Her lever hestene i store halv-vilde flokke (manades). Området består af delvist oversvømmet marskland domineres af en utrolig saltmættet vind, kaldet Mistralen. Disse specielle forhold har været



med til at udvikle Camargue hesten til en særdeles hårdfør og stærk race, der uden problemer kan leve af de siv og rør, der vokser i området. Racen bruges af de lokale cowboys: gardiens, og for dem er hestene helt og aldeles uundværlige til vogtningen af de tyreflokke der også lever i Camargue-området.

Man mener, at Camargue hesten nedstammer fra de forhistoriske heste man har fundet rester af i Solture i 1800-tallet. Denne teori bygger desuden på racens store lighed med hulemalerierne fundet i Lascauxgrotten der er dateret til 15.000 år f.Kr.

Under maurernes invasion, fik Camargue hesten tilført blod fra de berbere der blev

indført i området. Siden da er der ikke blevet blandet andet blod ind i Camargue hesten, dette skyldes hovedsageligt områdets isolation.

Oplevelserne med hestene i Camarque, deres frie "ungdomsliv" og opvækst har givet mig nogle af de ideer og tanker som er grundlaget for at jeg elsker den måde jeg kan have opdræt af heste på i dag på Stutteri Torsbjerg, og som også minder om den måde jeg oplevede hesteopdræt på første gang jeg var på Island, og som jeg har læst beskrivelser af. Det opdræt som indtil nu har været grundlag for at vedligeholde og udvikle en helt fantastisk robust hestetypen med gangarter som er vedligeholdt som en nødvendig del af livet på Island, som er et landskabsmæssigt og klimamæssigt svært land at leve i.

Andre områder i verden som har nogle af de samme udfordringer har også små robusthestetyper som har flere laterale gangarter, som er nødvendige i svært terræn. Tilridning og brug af Camarque hestene bærer stort præg af at det er brugheste som skal kunne bruges i det store delta.

I næste del af mit "hesteliv" får jeg min første Islandske hest.





## SOMMER ER LIG MED FØL PÅ FLØJGAARDE

Af Mette Helberg

Vi kan sikkert alle blive enige om, at sommeren er en dejlig årstid! Hos Carsten og jeg på Fløjgaarde, betyder sommeren også nye, skønne, charmerende, sjove og fantastiske fø! Det er livsbekræftende, hver gang en af vores hopper foler og det går godt. Allerede et helt år i forvejen - somme tider endnu længere før, startede processen med tanker om, hvilken hingste der kan passe godt til vores hopper? Så begynder opmærksomheden at rette sig mod hvornår hopperne kommer i brunst, der skal måske tages svaberprøver af dyrlægen, og vi skal have kørt hopperne af sted. Ca 2½ uge efter kommer det nervepirrende øjeblik, hvor der scannes for drægtighed - og selv om vi synes det er svært at forstå, at den sorte prik på dyrlægens skærm der pulserer lidt, faktisk er et lillebitte følhjerte, er glæden enorm -

eller den tilsvarende ærgelse, når hoppen endnu ikke er drægtig - så må hoppen bare blive lidt længere ved hingsten. Så går ventetiden igang - med masser af drømme og snak om, hvad det nu kan blive for et



føl der kommer denne gang? Hopper er i gennemsnit drægtige i 340 dage, men det er ikke usædvanligt at de kan fole

et par uger før tid, eller helt op til en måned efter terminen. Det er somme tider rigeligt spændende og søvnforstyrrende i den sidste tid, for selv om en foling typisk kun tager 20-30 min. vil man jo gerne holde øje med at alt går godt! Vi begynder at have helt ro på igen, og at nyde det fantastiske syn af et nyt liv når også efterbyrden er gået, føllet er på benene og har fået sin første råmælk. I skrivende stund har vi fået de første 2 af årets 3 forventede fø! Begge blev hingsteføl efter henholdsvis Jarl fra Midkrika og Eidfaxi fra Spangshuse, og indenfor de næste 2 uger skulle vi gerne få det sidste fø! i 2019. Drømmen er et sort hoppefø! med blis efter Jarl fra Midkrika. Men uanset hvad der kommer, er det største håb bare, at alt går godt, og at vi endnu engang får lov at glæde os over nyt liv!





## Nökkvi 20-års bane-jubilæum 2019

**Lørdag den 31. August 2019 kl. 1100**

I anledning af at Nökkvi's bane, fylder 20 år, vil vi gerne inviterer ALLE Nökkvi's medlemmer til en festlig og hyggelig dag, hvor der både vil være noget for dem der vil prøve deres evner af på banen med de alm. stævne klasser og nogle for sjov klasser eller bare gerne vil ride sig en tur med vores rutineret tur guide Lars Jensen. Turridding:

Dem der gerne vil med ud på en ride tur, mødes ved banen og er klar til start kl. 13 og er tilbage igen inden kl. 15. Tilmelding til Lars Jensen 53 28 82 46.

Vi håber at mange vil være med til at fejre banen og vores flotte nye klubhus, unge såvel som gamle. Kom og være med til et jubilæums Nökkvi stævne, hvor hyggen er i højsædet med et strejf af alvor. Vi vil gøre vores bedste for at alle får en god dag og noget med hjem. Hvad enten det er en roset og/eller en på opleveren.

ALLE kan være med da stævnet bliver holdt på et hyggeplan, og der er plads til alle.

Vi slutter hele dagen af med, at vi hygger os sammen omkring grillen, ved vores flotte klubhus, medbring blot kødet, så står klubben klar med en stor gratis salat buffet og flutes og der kan købes Vin/øl/vand til Nökkvi priser.

Til selve stævnet er der plads til 35 ekipager

Hesten må max deltage i 4 klasser inkl. for sjov klasserne.

Caféen vil holde åbent med bla. drikkevarer, kage, Sandwich/toast/pølser og brød, så bare lad madpakken blive hjemme. Arrangementet er kun for Nökkvi's medlemmer (Psst... det koster kun 150 kr at blive medlem)

Vi tilbyder følgende klasser:

Se regler og beskrivelsen af klasserne på Nökkvi's hjemmeside.

3.gang junior (for juniorer, der mangler et gear)

3gang senior (for seniorer, der mangler et gear).

Tølt klasser junior:

Tølt klasser Senior:

Gangarts klasser Junior:

Gangarts klasser Senior:

Dressur klasser:

### **Kl 15.00: For sjov klasser:**

Øltølt: Junior, Senior.

Banen rundt i tølt, med en fuld kop i den ene hånd. 2 på banen, starter forskudt Vinderen er den der kommer hurtigst rundt med mest i koppen. (der lægges 1 sek. til for hver mm. der mangler i koppen.)

Man må gerne have tøjlen i begge hænder, men det kommer nok til at koste på indholdet i koppen.

Travløb: Junior, Senior.

Banen rundt. 2 på banen, starter forskudt. Begge discipliner bliver bedømt af dommer og for at være med, skal man henholdsvis tøjle eller trave rent.

### **Agility:**

Enten fra jorden eller siddende på hesten.

En på banen ad gangen

Banen rundt med forskellige forhindringer: eks. Gå hen over en presenning eller flyt en spand fra et sted til et andet sted osv.

Vi udvælger forskellige forhindringer ud fra følgende hjemmeside (Dog ikke spring), se Nökkvis hjemmeside for link til rideforbundet

Stævnepris i alt inkl. deltagelse i op til 4 klasser inkl. for sjov klasserne: pr equipage 200 kr.



I anledning af jubilæet er det dog muligt kun at deltage i ét af For sjov klasser for kun 50 kr: Agility, Øltølt og Travløb.

Tilmelding til kun en af for sjov klasserne til Marianne Lemming: Tlf: 23394246.

Hvis man ønsker at deltage i flere klasser, betales den fulde stævne pris.

### **Kl 16: Opvisning:**

I anledning af klubben 20 års bane Jubilæum, er vi glad for at kunne fortælle at nogle af klubbens medlemmer vil give os en lille opvisning på deres flotte heste.

Kom og se de smukke heste, give den gas på bedste islandsheste manér.

### **Kl. 16.30: Præmieoverrækkelse**

### **Kl 17.00 Fejring af banen og afslutning af banejubilæet.**

Grillen er klar til at man kan lægge sit eget medbragt kød på, og så er klubben vært ved en stor gratis salat buffet inkl. flutes og ALLE er velkommen til at afslutte den sensommerdag i hyggeligt selskab.

Tilmelding til grillen om aften:

Af hensyn til mængden af salat der skal snittes og brød der skal købes, er der Tilmelding Lone Kollerup, Tlf.: 20 15 88 51. Seneste Onsdag den 28. august

Så lad bare hestene stå i deres fold og nyd denne sensommeraften med god mad.

Sidste ordinære tilmelding til stævne klasserne og sidste chance for ordinære ændringer og rettelser: den 16. August. kl. 20.00.

OBS – OBS – OBS

Hvis der er plads i klassen og mod betaling af et ekstra gebyr på 200,- pr ændring, kan du efter tilmelde dig eller få foretaget ændringer efter sidste tilmeldingsfrist – indtil den 23. August kl. 20.00.

Vi modtager både kontanter og mobilepay. Tilbagebetaling af deltager prisen kan ske indtil den 16. August kl. 20.00. mod et gebyr på 100 kr.

Der bliver oprettet en venteliste.

OBS: Der kan max deltages i 4 klasser pr. equipage.

Tilmeldings start: 24 juni kl. 20.00.

Sidste tilmelding: 16. August 2019

Sidste chance for rettelser uden ekstra gebyr: 16 August 2019

Stævnepris: 200 kr

Praktiske oplysninger:

Man må stille fold op på stykket på den anden side af læbæltet.

Ryd op efter dig

Foder, hør mm. medbringes selv

Tag hensyn til hinanden!

Regler der gælder, er Nökkvis

egne.

Opvarmning er hvor der er plads men ikke op ad banen

Vi tilstræber at holde tidsplanen ellers bliver dette annonceret af speaker så hurtigt som muligt.

Evt. spørgsmål og rettelser til: Marianne

Lemming: Tlf: 23 39 42 46

eller mail: marianne.ahm@hotmail.com

Mødested/startsted

Adresse: Havredal banen

Ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J





# Det Vilde Vesten skal ha' tørt på

Af JAN LUND  
Jyllands-Postens  
korrespondent

■ Wyatt Earp roterer i sin kiste.

Ja, man kan fornemme op-røret brede sig under samtlige gravsten oppe på Boot Hill kirkegården.

Tombstone har længe ikke været helt sit onde gamle jeg.

Men nu mener mange af byens lovlydige borgere alligevel, at banditternes, lykkejægernes og revolvermændenes gamle eldorado har nået smertegrænsen for mangel på wildskab.

I sidste måned vedtog byrådet i Tombstone, at heste for fremtiden skal bære ble- eller gødningsposer - når de færdes på byens gader.

»Det her er en hæsleg omgang heste hockey,« siger boghandler Jack Fiske til lokalavisen Arizona Republic og beskylder ophavskvinden til forslaget (en tilflytter fra New York) for at være »fækal-fikseret.«

Lyder han lidt bitter, har let sine grunde. Den gode boghandler er tidligere blevet idømt bøder for at ride

gennem Tombstones gader ved natstid uden lys på hesten.

## En skarp duel

Hans skarpeste duel med øvrigheden fandt sted, da byens knap så vise fædre og mødre indførte forbud mod at bære våben. Optændt af retfærdig harme og med hævdvundne historiske retligheder som ammunition gik Fiske til retten. Han fik ikke bare omstødt byrådets beslutning, men blev også tilkendt 5000 dollars i erstatning for svie og smerte.

Jack Fiske er nu sammen med byens historiske kommission og andre gode kræfter gået til modangreb på dette seneste overgreb mod menneskelig og hestelig frihed.

Eksamination af gamle fotos viser, at der befandt sig op mod 5000 heste i Tombstones folde, stalde og stræder i storhedstiden omkring 1880. »De levede med det dengang, og vi har betydeligt mindre af det nu,« konstaterer Mike Moorman, et medlem af byens historiske kommission, som ikke mener, at en hestepære hist og pist skader nogen.



Faktisk færdes kun omkring 10 heste regelmæssigt i byens gader i dag. De har ingen cowboys på ryggen, men spadserer sindigt rundt foran de hestevogne, der fragter turister rundt på sightseeing.

Den trafik drives af to selskaber. Det ene har omgæende kapituleret og hængt læderposer op mellem hestens hale og bringe. Det andet nægter foreløbig at følge

trop, men lover at fjerne alle hestepærer i løbet af højst 30 minutter og at oversprojte de flydende affaldsstoffer med citronduftende kemikalier.

Den kvindelige ejer af dette firma synes, at hun har andet at give sig til end spænde bleer på sine heste og siger:

»Hvis de absolut vil komme bleer på et-eller-andet, burde de hænge dem på de løsgående hunde!«





## Oversigt over sværhedsgrad

1	Uøvet 	Ryttere, der kun foretrækker skridt og langsom <u>tölt</u>
2	Øvet 	Ryttere, der har det fint med trav og <u>tölt</u> , men ikke har lyst til galop
3	Rutineret 	Ryttere, der er komfortable med trav, <u>rask tölt</u> og langsom galop
4	Erfaren 	Ryttere, der er trygge ved at ride i terrænet i alle gangarter
5	Meget erfaren 	Ryttere, der kan kontrollere hesten i alle gangarter og i alle former for terræn, samt kan klare mange timer i sadlen

**Viborgvejens Auto**

**Bjarne Rasmussen**

Viborgvej 85  
Frederiks  
7470 Karup

86 66 21 28

[mail@viborgvejensauto.dk](mailto:mail@viborgvejensauto.dk)



## Stutteri Torsbjerg

Bent Melvej Nielsen  
Røverdalen 10  
8800 Viborg

4027 6566  
bmn50@mail.dk  
[www.stutteritorsbjerg.dk](http://www.stutteritorsbjerg.dk)  
[www.facebook.com/StutteriTorsbjerg](https://www.facebook.com/StutteriTorsbjerg)

- Opstaldning af ungheste. Hoppe- og hingsteflokke på store naturarealer i Dollerup Bakker
- Opstaldning af rideheste
- Salg af rideheste og ungheste
- Træning og undervisning
- Transport af heste





## Bestyrelsen 2019



## Bestyrelsen

### Formand

Søren Møller  
Viborgvej 88  
7470 Karup  
Tlf. 21 25 26 58  
e-mail: viborgvej88@gmail.com  
Baneudvalget/fondsudvalg

### Næstformand, kasserer og hjemmeside:

Anette Andersen  
Bisballevej 50  
8800 Viborg  
e-mail: anette-a@hotmail.dk  
Tlf. 24 86 20 12

### Børn og unge udvalg:

Lone Kollerup  
Søndergade 81  
7470 Karup J  
Tlf.: 20 15 88 51  
e-mail:  
lonekollerup@gmail.com

### Kursus- og Foredragsudvalg, Bladudvalg:

Helena Stoltze  
Søndergade 51  
7470 Karup  
Tlf.: 20 25 15 18  
e-mail: Wulfcoco@gmail.com

### Terrænuvalg, baneudvalg:

Lars Jensen  
Lysgårdvej 48  
7470 Karup  
Tlf.: 86 66 13 47  
e-mail: drevshoejgaard@live.dk

### Stævneudvalg, Medlems-service:

Marianne Lemming  
Karupvej 27  
7442 Engesvang  
Tlf.: 23 39 41 46  
e-mail:  
marianne.ahm@hotmail.com

### Seniorudvalg:

Jan Broch  
Bredmosevej 21  
8840 Rødkærsbro  
Tlf.: 20 35 05 18  
e-mail:  
ullabroch@energimail.dk

### Redaktør Nøkkvi Nyt:

Kjeld Flammild  
Ravnsbjergvej 55  
8800 Viborg  
Tlf. 91 33 56 81  
e-mail:  
kjeld@flammild.dk





Returneres ved varig adresseændring

## Kommende arrangementer

### August

- 3-4. august Kællingetur
- 8. august Bestyrelsesmøde
- 9. august Hampen Sø tur
- 27. august Drive-In undervisning med Doro
- 31. august Bane-jubilæum stævne

### September

- 15. september Ridetur i Kompedal
- 28. september Ridekursus med Freija Thyge

### Oktober

- 10. oktober Bestyrelsesmøde
- 12. oktober FINDERUP på kryds og tværs

- 25. oktober Deadline Nøkkvi Nyt
- 26. oktober Øve spring forud for Hubertus

### November

- 3. november Hubertus
- 16. november Julestævne
- 28. november Bestyrelsesmøde

### December

- 7. december Generalforsamling  
m/efterfølgende julefrokost
- 22. december Julenisseridt Dollerup

Annonce, hel side: 500,00 kr.  
Annonce, halv side: 300,00 kr.  
Annonce, kvart side: 200,00 kr.

Henvendelse vedr. annoncer kan sendes til [noekkvi@hotmail.com](mailto:noekkvi@hotmail.com)