



NÖKKVI NYT

Nr. 3 - 36. årgang - November 2019



HUSK generalforsamling og julefrokost den 7. december 2019.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. november.

Tilmelding til julefrokost seneste den 28. november - via sporti.

Indhold

| | | | |
|----------------------------------|----|--------------------------------|----|
| Leder | 3 | “Mit hesteliv III” Bent Melvej | 12 |
| Bane jubilæums Stævne | 4 | Den stive 5-gænger | 13 |
| Invitation til ulefrokost | 5 | Foredrag af Lise Hvarregaard | 15 |
| Invitation til Generalforsamling | 6 | 100 året for genforeningen | 16 |
| Tak til bestyrelsen | 8 | Indstilling til Æresmedlem | 17 |
| Betaling af kontingent 2020 | 9 | Bestyrelsen 2019 | 19 |
| Indstilling til årets nøkker | 10 | | |



Naturens dag, Hald Hovedgård, 2019

Bladudvalg:

Kjeld Flammild
Helena Stoltze
Gertie Kryschanoffsky

Kontakt Nökkvi Nyt:

Send en mail til redaktøren på
kjeld@flammild.dk eller tag telefonisk
kontakt til Kjeld Flammild på 91 33 56 81



Leder

Sommeren er så småt ovre og efteråret er godt på vej. Træerne er begyndt at klæde sig i gyldne farver. Naturen tager sig fantastisk ud, når man med høj klar himmel har mulighed for at tage en tur på ryggen af en islandsk hest. Sommeren har været meget blandet. Lange perioder med fantastisk vejr, og lige så lange perioder med middelmådigt eller halvskidt vejr. De fleste fik nok et rigtig godt første høslet, og dem der fik slået hør på det rigtige tidspunkt anden gang fik også noget godt hør. Men der er nok også mange der ikke nåede at få nok prima hør, men det går nok. Anderledes ser det ud med halmen. Omkring høst var der meget korn der stod alt for lang tid på roden, og når det endelig blev høstet, nåede kun de færreste at få halmen bjerget i god og tør tilstand. Alt for mange steder har halmen været af meget dårlig kvalitet. Det kan give nogen af os problemer til vinter, løsningen kan være at nogle skal til at købe spåner, træpiller, halmpiller, hamp eller tørv som strøelse rundt omkring.

Når vejret og høsten nu har været diskuteret, så har vi igen i år haft mange gode arrangementer i klubben, og flere er på vej. Et af de mere krævende arrangementer, Banens 20 års jubilæumsstævne, blev gennemført i strålende solskin og med massevis af glade mennesker og heste. Stævnet var, igen igen,

fuldstændigt udsolgt og med det nye klubhus og tilhørende terrasse, var der rigeligt plads til publikum under stævnet og til alle de der deltog i den efterfølgende grillaften. Endnu engang viste banen sig effektiv til dette arrangement, selv her 20 år efter den blev etableret, og med de faciliteter Nökkvi nu har i Havredal, må mange andre klubber være noget misundelige på os.

Det er dejligt at opleve, at de mange timer der er blevet lagt i forberedelserne, både mhp. Klubhuset og jubilæumsstævnet også resulterer i et godt arrangement. Denne dag gav god anledning til at møde gamle og især nye medlemmer i klubben, for ikke at nævne hygge i den islandske hests tegn.

Det er også dejligt at opleve, at der er så mange der gerne vil sponsere præmier til vinderne. En stor tak til arrangørerne og sponsorerne. En lige så stor tak til ryttere, deltagere og tilskuere. Alle de små brikker der tilsammen resulterer i et godt arrangement.

At det er ved at være efterår, er jo ikke et tegn på at aktiviteterne stopper – nej tværtimod, der stadig mange arrangementer i kalenderen, og mon ikke der kommer flere til i løbet af efteråret. Hold øje med kalenderen på hjemmesiden og selvfølgelig klubbens facebook gruppe.

Bestyrelsen



Bane jubilæum stævne

I anledningen af at banen i havredal i år kunne fejre 20-års jubilæum, blev der afholdt stævne den 31. august.

Vejret viste sig fra sin bedste side, med solskin hele dagen. Der var deltagere i alle aldre, og der blev dystet i mange discipliner. Ud over de gængse gangartsklasser, var der agility, travløb, dressur og øltølt.

Dagen sluttede med grill og hygge, og hvor klubben var vært ved en meget fin salatbuffet.

Det var dejligt at se så mange tilskuere og deltagere til både stævnet og grill bagefter.

Det er et stort arbejde at planlægge og gennemføre sådan et arrangement. Der skal lyde en stor ros til stævneudvalget og alle hjælperne, og en særlig tak til de af eleverne fra Havredal, der også gav en hånd med.

Anette Andersen



Dagens vindere blev:

Klasse Ekvipage

3-gang Ida Esholm Lundgaard, Faxe fra Lundgaard, Junior

3-gang Lærke Lemming, Thor fra Vester Årbjerg, Senior

4.1 Amanda Bjerregaard, Ronja, Senior

4.3 Junior Nanna Hejslet Bruun, Kongur fra Krafla, Junior

4.3 Senior Trine Pilgaard, Rökkvi fra Staunsbjerg, Senior

4.5 Junior Elin Maj Schlesinger, Stemma fra Moselundgård, Junior

4.5 Senior Henrik Gehrt, Kiljan fra Fløjgaard, Senior

Agility Nanna Hejslet Bruun, Bjarni fra Krafla, Junior

AL3 Henrik Gehrt, Kiljan fra Fløjgaard, Senior

AL4 Maia Husum, Isak fra Efra-Langholti, Junior

T3 Louise Ladefoged, Dísá fra Holla, Senior

T5 Trine Pilgaard, Rökkvi fra Staunsbjerg, Senior

T8 Junior Elin Maj Schlesinger, Stemma fra Moselundgård, Junior

T8 Junior Nanna Hejslet Bruun, Kongur fra Krafla, Junior

T8 Senior Christina Bredgaard Husum, Randalin fra Søtofte, Senior

Trav løb Junior Maia Husum, Isak fra Efra-Langholti, Junior

Trav løb Senior Monica Nielsen, Loke, Senior

Øl-tølt Trine Pilgaard, Rökkvi fra Staunsbjerg, Senior

Alle dagens resultater kan ses på hjemmesiden.



Julefrokost

Julefrokost lørdag den 7. december 2019

Efter generalforsamlingen skal vi have en skøn julefrokost med masser af lækker mad, der sluttet af med kaffe/the.



Der kan købes øl/vand til Nökkvi priser.

Prisen for en aften i det gode selskab er 100 kr.

Tilmelding til julefrokosten skal ske via Sporti senest torsdag den 28 nov. af hensyn til maden.

Det sker på Havredalskolen , Ulvedalsvej 34, 7470 Karup

Vel mødt

Bestyrelsen





NØKKVI

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 med efterfølgende julefrokost

Tid: Lørdag d. 7. december 2019 kl. 16.00
Sted: Spisesalen på Det Ny Havredal, Ulvedalsvej 30-34, 7470 Karup
Info: Dørene åbner kl. 15.30

Pris for julefrokost 100 kr. Husk tilmelding - via Sporti, senest den 28. november.

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Forelæggelse af budgetforslag
5. Regnskab klubhusbyggeri
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg til formandsposten, Søren Møller (modtager genvalg)
9. Valg til bestyrelsen:

Anette Andersen (modtager genvalg)

Helena Stoltze (modtager genvalg)

Marianne Lemming (modtager genvalg)

Ikke på valg:

Jan Broch

Lars Jensen (ønsker at udtræde af bestyrelsen)

Lone Kollerup (ønsker at udtræde af bestyrelsen)

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (nuværende Rikke Ravn og Anette Ravn)

11. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant (nuværende Arne Graversen og Gertie Kryschanoffsky)

12. Valg til udvalg under bestyrelsen:

Bladudvalg

Børne- og ungeudvalg

Stævneudvalg

Kursus- og foredragsudvalg

Seniorudvalg

Baneudvalg

13. Eventuelt

14. Udnævnelse af Klubmestre

15. Udnævnelse af Årets Nøkker

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til: noekкви@hotmail.com mrk. "Forslag til generalforsamlingen" senest d. 22. november 2019.

Alle medlemmer af klubben er mødeberetigede på generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent er stemmeberetigede.





HorseLux

KEEP IT SIMPLE



Gehlerts Køreskole

Se mere på

www.pgehlert.dk

Billeder fra kællingtur 2019





Betaling af Nökkvi kontingent

Så er det igen tid for at betale kontingent. Når du modtager en mail fra Sporti vedr. opkrævning af kontingent, et det letteste blot at benytte det medsendte link .

Når du betaler for dit medlemskab via SPORTI og har svært ved at finde ud af det, så fortvivl ikke - for her en lille vejledning. (mere udførlig vejledning ligger på hjemmesiden)

- Log ind på sporti.dk med dit login.
- Klik i venstre menu på "danske klubber"
- Klik på Nökkvi (tilmelding) herfra følges vejledningen (du skal tilmelde dig igen - så finder den automatisk dit medlemsnummer)

HUSK :

- At registrere alle medlemmer af familien, hvis du vælger et familiemedlemskab.
- At kontrollere at dine medlemsoplysninger er korrekte – email-adresse, telefonnummer, adresse mv.
- At kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen, hvis du vil have stemmeret





Indstilling til Årets Nøkker

Årets Nøkker er en pris, der gives til et medlem af klubben, der har gjort sig særlig bemærket i løbet af året.

Det kan være den, der altid er klar til at hjælpe, den der er kommet med et sjovt indslag, eller måske den, der er faldet af hesten flest gange. Kun fantasien sætter grænsen. Alle kan indstille et andet medlem til at blive Årets Nøkker. Sammen med nomineringen skal der sendes en lille begrundelse for nomineringen.

Bestyrelsen vælger, hvem der bliver Årets Nøkker blandt de indsendte forslag. Prisen uddeles på generalforsamlingen.

Ønsker du at nominere et medlem til prisen,

kan du senest den 22. november 2019 sende din indstilling med begrundelse til noekkvi@hotmail.com



OK

Sponsoraftale

Støt Nökkvi: Få et OK Benzinkort – evt. også OK Mobil og OK El – eller via dit Dankort Nökkvi har en sponsoraftale med OK, der er bygget op omkring OK Benzinkortet + evt. OK Mobil og El fra OK.

Du kan støtte Nökkvi med op til 15 øre pr. liter benzin eller diesel du tanker.

Sådan gør du:

Gå ind på ok.dk/privat/bestil/benzinkort, og udfyld bestillingsformularen - sponsor nr. 56 15 11.

Har du allerede et benzinkort til OK, som ikke er tilmeldt Nökkvis sponsoraftale, kan du nemt tilmelde det. Du skal blot oplyse sponornummeret.

Se mere om vores sponsoraftale på hjemmesiden.

Med Danmarks officielle 112 app

kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere. 112 app'en er gratis. App'en kan hentes fra både google play, app store og windows phone store.





GIV HESTENE NOGET AT TYGGE PÅ



Equusana Iceland, 15 kg
Müslfoder der er udviklet spe
til islandske heste, som har et højt
indhold af organiske mineraler og
vitaminer, der styrker hud og pels.



Iceland Stud, 15 kg
Tilskuds foder med lav daglig
dosering til ride- eller islandske
heste.

DLG Landbutik

Bommen 11, 8620 Kjellerup, Tlf 33 68 60 90

dlg
Landbutik

Mit hesteliv

STAFETTEN fortsat af Bent Melvej

Hesteliv i Barndommens Land

Mit Hesteliv III

I 1975 starter jeg på seminarier i Silkeborg og træffer Susanne, der for alvor sætter hest og ridning på dagsordenen. Jeg tabte mit hjerte til hende, hun havde tabt sit hjerte til islænderen, og havde redet Islandske heste i flere år i et ungdomsslæng omkring en Skawbo, der hed Poul Erik Jensen (Dansk Islandsheste Forening Æresmedlem, som mange kender, som Poul Erik på Læsø) der drev Nordjysk Ridecenter i Svenstrup ved Ålborg, Som i dag drives af Lisa Hansen. Så jeg kom på besøg hos Poul Erik og Lisa hvor fællesskab, hestesnak og lugt, god mad og en dram, samt stor passion for ridning og visioner for udvikling af hesteliv for mange mennesker, fyldte meget. Jeg fik min første tølttur hos Flemming Jensen i Dronninglund Storskov, synes det var fantastisk, men tænkte nok ikke at ridning på Islandske heste ville komme til at fylde meget resten af mit liv.

Susanne og jeg fik børn og heste, først boede vi i Linå øst for Silkeborg, hvor Gerda Wildt huserede (herom senere) og snart flyttede vi til Engesvang hvor vi boede på en gård, og fik adgang til et stort ride terræn ved Bøllingsø og skovene mellem Kragelund og Engesvang, vi havde fået vores første Isbuk, Galsi fra Bakkakot, en meget godt gående firgænger, men med et meget sensibelt sind og god vilje, men det var Susannes ridehest, jeg røg hurtigt af den og erkendte at jeg havde ”brug for at få udvidet min værktøjskasse af hjælpere” og forståelse for at kunne ride flere typer heste og at der stor forskel på hvordan man relaterer til heste og mærker og giver til plads, så man er åben over flere tilgange til træning og ridning. Det gav mig også hurtigt et klart behov for at tilegne mig færdigheder og viden, så jeg

læste og læste og red meget og prøvede meget af, så min stakkels første rideheste måtte stå model til meget – som Poul Erik sagde, over en kop kaffe, alle ryttere har gjort masser af fejl og ødelagt et par heste på vejen til større forståelse og gode færdigheder, så det gør du også Bent, ”hvilket jeg ikke troede på, jeg var jo født med et naturtalent for ridning” så kom ikke her! – I Engesvang fik vi pludseligt besøg af en mand der kom ridende langvejs fra (Dollerup) hvis navn var Paul Rask, og som red hjem igen samme dag – jeg syntes det var meget langt – dette ene besøg førte til et langt venskab og ride oplevelser, og



Paul Rask

mange besøg i Dollerup, hos familien Rask, og blev også en indfaldsvinkel til et endnu bredere og varieret hesteliv. Vi mødtes en del gange i weekender (til hest) Paul kom nordfra vi kom sydfra og red en længere tur sammen og så hver til sit – Pauls ridning og tilgang til hesteliv og interesser var noget andet end det jeg mødte i Svenstrup og gav nye oplevelser til hest, vi red den lange vej til Moesgård til Vikingetræf over 2 dage, med stor blanding af skov markveje, landeveje og underlige genveje som Paul havde fundet på kort. Det gav en anderledes respekt for den lille hest stærk

Fortsættes side 15

Den stive 5-gænger

Ét af årets første arrangementer i Nökkvi var dyrlægeaften, hvor dyrlæge Anders Kragh med emnet Kiropraktik og hestens velfærd i muskler og led, både gav teori og praktisk demonstration. Her havde Sessa, (Prinsessa fra Valhal), den store ære af at være i spotlyset for en aften.

Sessa er en Islænderhoppe på 16, 5-gænger med brugbar pas og tildens til at ville stive sig. Det er ingen hemmelighed, at Sessa er rigtig god til at gå grissepas, men da hun en dag kom ind fra fold i stiv pas-skridd ringede alle alarmklokker. Anders Kragh (AK Hestepraksis) blev tilkaldt, det følgende er hentet frit fra hukommelsen: Anders kigger på Sessa og efter en masse trykken med hænder og kuglepen, kigger han på mig med et stort smil og siger "Den er hel gal, hun er låst i skulderen, halsen, bækken.." Jeg kigger selvfølgelig undrende på ham, for han står



jo og smiler, "det er vel skidt?" spørger jeg ".ja det er skidt, men hun er den perfekte kandidat som demohest til Dyrlægeaften!". Således gik det til, at Sessa kom med til Dyrlægeaften og fik sine 10min i spotlyset. (Til de nysgerrige; teorien er, at hun har lavet et spring/ er gledet på folden, da der ikke var noget galt med hende dagen inden).

Anders gik Sessa igennem fra ende til anden, og forklarede godt 40 fremmødte om

de ting han kigger efter, ved en kiropraktisk gennemgang og behandling af hesten. Sessa tog det så fint, og hun var en rigtig superstjerne for en aften. Jeg kan kun konkludere, at Sessa synes hans behandling af hende er i absolut top-klasse, for hun har efterfølgende været meget glad for at se ham! Efter at blive løsnet op gennem kiropraktik, stod de næste par måneder på "lige-ud-ridning", rigtigt godt til genoptræning af en hest der er blevet kiropraktisk behandlet, rigtigt skidt til en 5-gænger med pas-tildens. Suk, det er ikke nemt at være heste-ejer!

Vi fik "kæmpet" os gennem genoptræning, med et godt resultat, Anders kom forbi og tjekkede hende efter ca. 3 måneder, og vi fik grønt lys til at begynde med baneridning igen. Og jeg kan bekræfte, at lige-ud-ridning absolut ikke gør en 5-gænger specielt smidig! Sessa var ikke ligefrem begejstret for at hendes træning gik fra, stort set, ren turridning, til dressur-øvelser med fokus på volter og smidighed – hva skal man da med det, når man sagtens kan løbe rigtig hurtigt ligeud ude i naturen?? Til hendes menneskes store held, er Sessa glad for at arbejde, selvom hun helst selv vil bestemme, så kan den der bestemme-dame da godt få lov til at få lidt ret... engang imellem..

Sommeren kom og var næsten gået igen, og selvom dressuren på banen blev vedligeholdt, så er det jo ingen hemmelighed, at man da udnytter de lyse aftner og det gode vejr til at ride tur, frem for at hoppe i sandkassen og lave dressur øvelser. De fleste ryttere kender deres hest og deres rytme i kroppen når de arbejder, det er heldigvis også tilfældet med Sessa og jeg. Så da vi begyndte at stramme skruen lidt med vores bøjøvelser, blev det klart at Sessa igen havde problemer med sin højre skulder – det skal bare ikke være nemt at være heste-ejer!

fortsættes næste side.....



Den stive 5-gænger, fortsat

Efter en snak med staldkammerater, blev jeg enig med mig selv om at få Marie Kjær fra Stald Lægaard ud og behandle Sessa; Marie arbejder med fysiurgisk massage og akupresur, jeg valgte denne behandlingsmetode



ud fra, at Anders ikke længe forinden havde kigget hende igennem og konstateret, at der ikke var genopstået låsninger i hendes skelet, så at sige, og derfor konkluderede jeg, at problemet måtte sidde i muskulaturen. Vi kender det jo fra os selv, har man vredet om på foden og derfor over en periode går lidt stift/ kort på det ene ben, så bliver muskulaturen øm og stiv, og Sessa var jo trods alt gået fra kun lige-ud-ridning, til at skulle bøje sig og bruge sig selv korrekt på en 20x40m ridebane.

Marie kom ud, og ganske rigtigt var der muskelspændinger især ved den højre skulder, men nu er Sessa heldigvis ret god til det her med at være centrum for opmærksomhed, så Marie kunne få lov til at arbejde godt igennem med massagen. Skal man bedømme ud fra Sessa's opførsel, så er det her massage noget der absolut burde være et fast indslag, man kan vist roligt sige, at Sessa er stor fan af Marie og massage! Vi lagde en behandlingsplan, hvor Marie kom og masserede Sessa et par gange efterfølgende med stor succes. Selvom det jo ikke er en mirakelkur til at få løsgjort en hest med tildens til at stive sig, så er der ingen tvivl om, at det har hjulpet med

Sessa's smidighed på banen. Ved den sidste behandling, var der lidt spændinger omkring brystbenet og Marie bad mig sørge for at få Anders til at kigge på det ved næste besøg, der heldigvis var planlagt ikke frygteligt længe efter.

Da efteråret rigtig kom i gang, var det blevet tid til den store heste-tandlæge-tur, og Sessa fik igen lov til at komme i Anders's kyndige hænder, og vi fik selvfølgelig lavet et kiropraktisk tjek, inden det var tid til at kigge på gebisset. Alt i alt var hun rigtig fin, men ganske som Marie havde snakket om, var der en låsning i brystbenet og en enkelt lille låsning i nakken. Det fik Anders fikset med et snuptag, og så kunne vi ellers koncentrere os om at få ordnet tænder.

Det er i skrivende stund en tre uger siden Anders var forbi og Sessa virker stadig til at alt er i orden, selvom den der bestemmedame da godt lige kunne lade hende tage styringen lidt oftere. Vi tager en dag ad gangen, andet er jo ikke nemt, og indtil videre ser det ud til, at vi kan gå vinterens træning i møde uden



at skulle have bekymringer om låsninger i led eller muskler. Summa summarum, hvis din hest pludselig "føles forkert", så er der sandsynligvis noget at komme efter og Sessa og jeg kan kun give vores bedste anbefalinger til Anders og Marie.

Vi ønsker jer alle en skøn vinter-sæson, Sessa & Helena.



NÖKKVI

Mit hesteliv fortsat

STAFETTEN fortsat af Bent Melvej

og vedholdende, i stand til at klare trafik og masser af udfordringer, og det gav heste som var i stand til arbejde og samtidigt slappe af og spise når det var meningen. Jeg lærte at ride med håndhest og bagage – en almindelig madpakke ligner øllebrød efter 4 timer ridt i en saddeltaske. Her lærte jeg også virkelig at sætte pris på tølt, som en gave når der skal rides i 10 timer, godt nok på flere heste men på den samme numse i den samme saddele hele dagen. Paul lavede Terrænridt i Dollerup som har eksisteret indtil nu, med kortlæsning og spring og terrænförhindringer som han syntes var vigtigt – hvis det ikke lykkes første gang, så prøv igen og igen, så lærer du og din hest også. Jeg lærte noget om vedholdenhed og stædighed, men der blev også tilføjet til værktøjskassen om Horsemanship og konditionstræning og

langtursridning. Paul var ikke en kompromisgørende person, han ville og gjorde som han syntes – tog mange konflikter og kæmpede for turridding og rytternes adgang og frihed til at ride på stier og veje i det ganske Danske landskab, samlede på natur- og rejseoplevelser og delte gerne sine oplevelser og billeder med andre. Han var en vigtig del af det brogede billede som Dansk Islandsheste Forening er, og som jeg håber den bliver ved at være. Vi havde mange ophedede diskussioner om ridning, heste og politik, - og mange fantastiske rideture, der var altid indlagt en "frisk Galop" og drengerøvene prøver lige af hvem der for tiden havde den hurtigste hest, erkendte at det vist gik godt med træningen for tiden og "på jysk" – din hest går da rimeligt, og ská' vi så ha' noget kaffe.

Fortsættelse følger i næste nr.

Foredrag med Lise Hvarregaard

Islandske hestnavne

Historien om de islandske hestnavne er lige så gammel som hesten selv. For de islandske heste er til alle tider blevet navngivet med navne der fortæller en historie om hesten, og den slægt den er en del af. Denne aften skal vi sammen med Lise Hvarregaard dykke ned i de islandske hestnavne. Hvad betyder hestens navn, og hvorfor hedder den lige præcis sådan. Velkendt er det at heste ofte har navn efter farve eller aftegn, men også fra natur og fra sagn og saga hentes dynamiske og poetiske navne til heste. I dag hentes navne også fra litteratur, kunst og musik, samt fra tegneserier og biler.

Medbring gerne stamtavle/r så vi kan kigge nærmere på navnene.



Lise Hvarregård er atuel med: Navnebogen Islandske heste Fra Álfadís till Steinálfur
Foredrags- og kursusudvalget



NÖKKVI

100 året for genforeningen 10. juli 1920

100 året for genforeningen den 10. juli 1920 bliver fejret næste år.

Malgré Tout, der frit oversat betyder 'på trods af alt', var navnet på den hvide hest, Kong Christian den 10. red på over grænsen mellem Kolding og Christiansfeld i forbindelse med genforeningen den 10. juli 1920. Hesten er omspundet af mange myter forårsaget af en spådom fra den synske kvinde jomfru Fanny, der i et syn havde set en konge komme ridende ind i landsdelen på en hvid hest, når Sønderjylland ikke længere var tysk.



Historien om navnet Malgré Tout

Den hvide Hest - af Jørgen Toubro

Den hvide Hest indskrev sig i landets historie, da den den 10. juli 1920 bar Chr. den 10 over den dansk-tyske grænse – og dermed markerede, at Sønderjylland atter var dansk efter at have været tysk siden 1864-krigen. En af myterne om Den hvide Hest handler om, at den kaldedes hvid inden ridtet. Myten stammer fra arveprins Knud, der sammen med sin bror, den senere Frederik den 9. også deltog i ridtet. Arveprinsen forklarede på TV, hvordan kalken smittede af på hans tøj, da han kom i berøring med hesten. Utallige undersøgelser har siden fortalt, at hesten ikke var kridtet hvid. Den var født hvid. Og den var hvid som sne fra mule til halespids. Det, som arveprinsen

kunne havde taget fejl af, var, at dens fører under opholdet i Sønderjylland, Henrik Nielsen, Visborg, havde børstet hesten med pibeler/wienerkalk for at fjerne snavs og skjolder af urin. Sikkert uden tanke på, at smuler af denne kalk blev siddende – og kunne have smittet af på det kongelige tøj. Der er ingen, der kender historien om Den hvide Hest bedre end Viggo Vandkær Thomsen, sønderjysk skoleinspektør. For en del år siden satte han sig for at skrive alle enkeltheder ned. Her er (kort fortalt), hvad han fandt frem til. Den hvide Hest var født i Frankrig. Den blev set og oplevet af greveparret på Visborggaard ved Hadsund, Alice og Knud Danneskiold Samsøe, under et fransk besøg. Greveparret købte efterfølgende hesten. Grevinden gav den navnet Malgré Tout, der betyder "trods alt". Da Sønderjylland efter afstemning vendte tilbage til Danmark i 1920 og begivenheden skulle markeres, var der een eller flere, som mindedes, hvad den synske Jomfru Fanny i Åbenrå havde spået.

– Engang vil den danske konge ride på en hvid hest ind i Sønderjylland, som da bliver dansk igen, havde Jomfru Janny spået. Her kommer Den hvide Hest fra Visborggaard så ind i billedet. Greveparret medvirkede gerne til, at det var deres hest, Malgré Tout, der bar Chr. den 10. over grænsen. Efter ridtet, som er skildret på film og utallige billeder, vendte hesten tilbage til Visborggaard. Omkring 1924 blev den syg og måtte aflives. Den begravdes ikke langt fra gården, og der rejstes en mindesten. Stenens indskrift lyder: "Jeg kongen bar over grænsen hen, da Sønderjylland blev dansk igen". En af hestens hove blev skåret af og sendt til kongens bord. Ikke hans spisebord, mærk Dem. Hans skrivebord. Chr. den 10. brugte hoven som – blækhus.

Gertie Kryschanoffsky 061019



Indstilling af æresmedlem

HUSK at der er også mulighed for at indstille et medlem til æresmedlem af Nökkvi efter nedenstående retningslinjer.

Stk. 1 Som æresmedlem kan indstilles enhver, der har gjort et stort og betydningsfuldt arbejde for foreningen, herunder f.eks.

- At man har udvist en længevarende interesse for foreningens liv
- At man har været eller er en markant personlighed i Nökkvi
- At man på værdig vis have repræsenteret foreningen
- At man har virket på bestyrelses plan (eller været medlem) i en usædvanlig lang periode
- At man ved sin indsats har sat sig spor i foreningens historie
- At man har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben

Stk. 2 Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra alle klubbens medlemmer. Den motiverede indstilling om udnævnelse af en person til æresmedlem, skal skriftligt forelægges bestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsen afgør om personen kan udnævnes til æresmedlem.

Stk. 4 Er den indstillede medlem af bestyrelsen, kan pågældende ikke stemme.

Stk. 5 Bestyrelsen udfærdiger dokument "Kriterier for udnævnelse af æresmedlemmer", således der fremadrettet bliver en ensartet udvælgelse af æresmedlemmer

Stk. 6 Æresmedlemmer er kontingentfrie og vil ved udnævnelsen modtage et diplom, der bekræfter udnævnelsen. Æresmedlemmer vil desuden fremover modtage de blade, der måtte blive udgivet



Viborgvejens Auto

Bjarne Rasmussen

Viborgvej 85
Frederiks
7470 Karup

86 66 21 28

mail@viborgvejensauto.dk





Stutteri Torsbjerg

Bent Melvej Nielsen
Røverdalen 10
8800 Viborg

4027 6566
bmn50@mail.dk
www.stutteritorsbjerg.dk
www.facebook.com/StutteriTorsbjerg

- Opstaldning af ungheste. Hoppe- og hingsteflokke på store naturarealer i Dollerup Bakker
- Opstaldning af rideheste
- Salg af rideheste og ungheste
- Træning og undervisning
- Transport af heste





Bestyrelsen 2019



Bestyrelsen

Formand

Søren Møller
Viborgvej 88
7470 Karup
Tlf. 21 25 26 58
e-mail: viborgvej88@gmail.com
Baneudvalget/fondsudvalg

Næstformand, kasserer og hjemmeside:

Anette Andersen
Bisballevej 50
8800 Viborg
e-mail: anette-a@hotmail.dk
Tlf. 24 86 20 12

Børn og unge udvalg:

Lone Kollerup
Søndergade 81
7470 Karup J
Tlf.: 20 15 88 51
e-mail:
lonekollerup@gmail.com

Kursus- og Foredragsudvalg, Bladudvalg:

Helena Stoltze
Søndergade 51
7470 Karup
Tlf.: 20 25 15 18
e-mail: Wulfcoco@gmail.com

Terrænuvalg, baneudvalg:

Lars Jensen
Lysgårdvej 48
7470 Karup
Tlf.: 86 66 13 47
e-mail: drevshoejgaard@live.dk

Stævneudvalg, Medlems-service:

Marianne Lemming
Karupvej 27
7442 Engesvang
Tlf.: 23 39 42 46
e-mail:
marianne.ahm@hotmail.com

Seniorudvalg:

Jan Broch
Bredmosevej 21
8840 Rødkærsbro
Tlf.: 53 50 83 18
e-mail:
ullabroch@energimail.dk

Redaktør Nøkkvi Nyt:

Kjeld Flammild
Ravnsbjergvej 55
8800 Viborg
Tlf. 91 33 56 81
e-mail:
kjeld@flammild.dk



Afsender: Islandshesteklubben Nökkvi
Kjeld Flammild, Ravnsbjergvej 55, Dollerup
8800 Viborg



Retturneres ved varig adresseændring

Kommende arrangementer

November

- 16. november Julestævne
- 28. november Bestyrelsesmøde

December

- 7. december Generalforsamling
m/efterfølgende julefrokost
- 22. december Julenisseridt Dollerup
- 28. december Juletur

Januar

- 16. januar rytter yoga
- 18. Januar Foredrag med Lise Hvarregård
- 24. januar rytter yoga
- 30. januar rytter yoga

Februar

- 5. februar rytter yoga
- 18. februar Deadline "Nökkvi Nyt"

Annonce, hel side: 500,00 kr.

Annonce, halv side: 300,00 kr.

Annonce, kvart side: 200,00 kr.

Henvendelse vedr. annoncer kan sendes til noekkvi@hotmail.com